



Onderdeel van de programmering van de mensheid door de satanische krachten in de achtergrond is het vernederen van de bevolking.

En dat proces begint al vroeg, want zo kan het dat jeugd via televisie wordt blootgesteld aan de meest walgelijke taferelen.

Er zijn zoveel prachtige dingen in het leven waar de jeugd inspiratie uit zou kunnen halen, waardoor ze als volgende generatie de mens naar ongekennde hoogte kunnen brengen.

Maar, dat is nu net niet de bedoeling van [de Sekte des Doods](#), die een satanische communistische New World Order wil implementeren, waarbij alles wat goed en mooi is in de mens systematisch moet worden vernietigd.

Het blijft niet alleen beperkt tot ras, cultuur, geschiedenis en gezin, maar strekt zich juist ook uit tot onze normen en waarden. Via de programmeerbuis wordt de jeugd niet alleen permanent blootgesteld [aan allerlei satanische elementen](#) via onder andere popmuziek, ook "gewone kinderprogramma's" maken korte metten met wat ooit normen en waarden waren.

Via een lezer (dank!) ontvingen wij het volgende bericht:

*Zojuist zie ik een npo3 programma, door NLziet beschreven als "uitdagend en bizar". En bizar, nog meer schokkend is het zeker.□*

*De walgelijke aflevering ging over de adel/elite. Een groepje van 4 schooljongens moesten opdrachten uitvoeren, waarvan als laatst een strijd waarmee naar elkaar met letterlijk omschreven (dieren)stront mocht worden gegooid. Ik kon mijn ogen niet geloven, checkte op google of er op dit programma commentaar te vinden was, blijkt; de stront komt steeds terug, maar commentaar? Ho maar! En ik vraag me af.. Hoe kan dit?! Waar zijn de ouders, docenten, leidinggevendenden, mensen met verstand om dit mensonterende ziekelijke programma tegen te houden?!*