



Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.

Orde uit Chaos...

Na al deze weken/maanden mag duidelijk zijn dat ons zonnestelsel op natuurlijke en organische manier is ontstaan vanuit de Scheppende Krachten en wel volgens Kosmische Wetmatigheden zoals overal elders in dit Universum en... dat er ook volgens de natuurwetten een botsing plaatsvond, die chaos veroorzaakte en we weten het; 'Ordo ab Chao' ofwel uit chaos ontstaat orde. En zo was het ook met ons jonge bijna spiksplinternieuwe zonnestelsel; het was eigenlijk af, maar de bezieling ontbrak en zodoende kwam een klein rood heethoofdig sterretje op ramkoers door de ruimte in onze richting om vervolgens naar binnen te draaien en zich in het centrum te rammen... Letterlijk! Hij had zich misschien wel in de Zon moeten boren maar dat verhinderde een planeet.

Planeet Tiamat, de grote rode en machtige leidster van alle planeten, stond op en koos partij voor de Zon en nam plaats aan haar zijde. Tegen de opstandige planeten die haar leidersrol betwisten en dankbaar de nieuwkomer; de jonge nog vuur brakende ster verwelkomden en kozen als hun leider! De jonge van testosteron barstende Stier nam maar al te graag deze rol aan en stormde naar binnen en stuitte op Tiamat. Zonder deze interventie zou ons zonnestelsel tot op de dag van vandaag geen 'leven' kennen! De botsing was noodzakelijk om hier de levenselixers te activeren. Op beide systemen ontstond leven; op het restant van planeet Tiamat, nu Lucifer en naar 'aarde' gestoten in een nieuwe baan om de Zon met de naam Gaia (oud Grieks voor chaos) of Terra...