



In een eerder artikel stelden wij de vraag of bepaalde entiteiten plaatsgebonden zijn of overal kunnen voorkomen.

Een aantal lezers denken dat deze, vaak negatieve entiteiten, overal op kunnen duiken en dat mensen die ermee te maken krijgen hulp nodig hebben.

Vorige week [publiceerden wij het artikel](#) over de nogal angstaanjagende ervaringen van een lezer, waaronder het volgende:

*Ik zat vroeger in die tijd op karate en moest van noord naar zuid en was pas laat thuis, zo stoer ik was , zo'n pure angsthaas was ik toen ik naar binnen ging (in me huis). Me vader zag als hij een handdoek moest hebben in de kast (terwijl hij de kastdeuren op deed 2 ogen? terwijl het schemerig was in de slaapkamer 2 ogen die leken op een kat. Mijn moeder moest wel eens haar bed uit omdat een van mijn zusjes (toen) lag te huilen, en ging me moeder over de gang naar hun slaapkamer toe. onderweg naar hun kamer werd me moeder tegen gehouden door iets, terwijl me moeder daar dan stond moest ze naar boven kijken richting het plafond , en een stuk boven de deur hoogte zag me moeder ook die 2 ogen (groenkleurig) en moesten wel licht gegeven hebben anders zie je niks. met de vraag of ze bang was: zei me moeder ; nee ik was niet bang?*

Hierna volgen een tweetal reacties van lezers (dank!) die van mening zijn dat dit soort entiteiten niet plaats gebonden zijn en dat hier hulp geboden dient te worden.

Hier volgt de eerste reactie:

Ik wil bij deze even reageren op dit artikel, en waarom zal je misschien denken. Bij mij is dit namelijk ook al op vroege leeftijd begonnen en heb er aardig wat ervaring in gekregen. Plaaggeesten, Klopgeesten tot de Bogeyman (Boeman) toe. Nu geen last meer door hoog lichtpuntsterkte en tijdig zelf ingrijpen.

Maar daar ga ik nu even niet allemaal over uitweiden. Belangrijk is hoe wij deze man en zijn familie kunnen helpen.

Allereerst begin ik bij de groene ogen en dat is niet best te noemen. Dit in combinatie met gegrom is een teken dat hier een DEMON bezig is, die letterlijk zijn lichaam betreedt wanneer het deze niet zint. Zijn vriendinnetje toen de man 17 jaar was is daar een goed voorbeeld van. Demonen kunnen je achtervolgen waar je ook gaat of staat. Verhuizen maakt dus niks uit. Ten tweede; Ook de man in het zwart met cape en 2 kinderen daar onder is niet bepaald iets om vrolijk van te worden. Let wel een demon kan elke vorm aannemen om je te misleiden. Vooral kinderen is een veel gebruikt thema. Een demon hecht zich aan je omdat je niet sterk in je schoenen staat en omdat je lichtpunt van zo'n laag niveau is dat je een makkelijke prooi bent. Het maakt ook helemaal niets uit of je gelovig bent, want het komt in iedere laag van de bevolking voor.

Het kan je hele leven beïnvloeden.

Wat deze man moet doen is hulp zoeken bij een echte exorcist en daar zijn verhaal neerleggen.

Uitzoeken hoe hij zijn lichtpunt kan verhogen en in ieder geval een gewijd zilver kruisje om zijn nek hangen, kettinkje ook zilver gewijd.

Dat laatste, het zilver dan, kan problemen geven als de Demon dat merkt en zal zich verzetten. Dan weet je in ieder geval dat je met een demon te maken hebt. Dan wordt het tijd voor de

echte exorcist. De Demon moet uitgedreven worden uit het lichaam en het huis gewijd. Als het een vrijstaand huis is moet op elke hoek van het huis op een paar meter afstand buiten in de grond een zilver gewijd kruisje begraven worden. Op deze manier kan de Demon zich geen toegang meer verschaffen tot het huis. Daar moet je sowieso een exorcist voor hebben.

De beste man is zeker niet gek, maar slachtoffer

Maar GEGROM is geen goed teken. Voor mij staat vast dat we hier te maken hebben met een demon.

En dan hier de tweede reactie:

Hallo, ik las dit artikel van je en bij mij komt het heel bekend voor. Ik lees dat de persoon in dit verhaal aan karate deed.

Mijn zoon 29 jaar geleden deed aan karate, Hij was toen 6 jaar oud en had altijd afschuwelijke

nachtmerries. In die tijd kwam ik tot geloof in Jezus Christus en ik beleed Hem mijn zonden. Ik voelde mij toen meteen bevrijd maar er was nog iets. Ik hoorde nl. dat Hij zei dat mijn zoon moest stoppen met karate. Hij liet me ook weten dat het occult was alleen wist ik niet hoe of wat daar voor occulte aan was. Wel wist ik meteen dat wanneer je bij karate binnenkomt moet gaan zitten in een kleermakerszit en je je geestelijk openstelt voor iets.

Ik heb mijn zoon verteld dat het beter was dat hij stopte met karate zo deed hij dat en vanaf dat moment heeft hij geen nachtmerries meer gehad terwijl hij eerst bijna elke nacht er last van had. Dit was echt afschuwelijk!

Nu gebeurde het 8 jaar later dat er een boekje uitkwam van een Nederlands karatekampioen

die christen werd en ook hij voelde dat hij er mee moest stoppen omdat er iets van occult aan was. Hij is het toen helemaal gaan uitpluizen waarom het occult is en is gestopt met dit werk.

Hij heeft een boek geschreven met van alles wat hij te weten is gekomen hierover. Ik heb het toen gekocht omdat ik wilde weten hoe hij het doorkreeg en wat hij meemaakte.

Verder weet ik ook uit ervaring dat mensen spoken zien of horen en zelfs dat ze achter na gezeten worden en dit komt als men aan "glaasje draaien" heeft gedaan of zich bezighoudt met waarzeggerij, wichelarij, Reiki, Peddelen, Horoscoop, Jomanda, Amuletten, URI Geller en met overleden mensen in contact komen enz. God verbiedt deze dingen, het staat in de Bijbel, iemand die dit doet dan zal God Zijn aangezicht van hem/haar afkeren en dit betekent dan dat de andere kant de boze machten vat op hem/haar krijgen en wat men dan ervaart is wat hierboven staat maar soms zelfs nog vele ergere dingen. Is ook afhankelijk van hoelang men zich hiermee bezighoudt.

Gelukkig hoeft zo iemand niet in deze situatie te blijven. Wanneer hij/zij op de knieën gaat voor

de God van de Bijbel en vergeving vraagt van wat die gedaan heeft dan zal Hij die persoon vergeven en reinigen van alle ongerechtigheid. De boze machten zullen op dat moment ook van hem/haar wijken, hun kan niets meer worden aangedaan, ze staan dan onder Zijn bescherming. Wel kan het gebeuren dat die persoon nog wel eens wat merkt van de boze kant maar dat kan worden weggestuurd in de naam van Jezus Christus en dit werkt onmiddellijk.

Ik heb door mijn ervaringen best wel wat mensen kunnen helpen die dus van deze ellende zijn verlost en nu christen zijn en dagelijks de relatie met de Heer onderhouden om niet meer van het pad af te wijken.

Tot zover de reacties.

Voor veel mensen zal dit alles als iets onwerkelijks klinken, zeker als je zelf geen enkele ervaring hebt gehad op dit gebied. Maar, ook bij de katholieke kerk komt dit fenomeen dusdanig veel voor dat daar zelfs echte duiveluitdrijvers actief zijn. Zo ook in ons land waar het bisdom enkele jaren geleden een pastoor uit Veldhoven [benoemde tot exorcist](#) .

*Veel parochianen van Christus Koning in Veldhoven weten niet goed wat ze er mee aan moeten. Frank As, aanstaand pastoor en door het bisdom aangesteld als duiveluitdrijver, leidde intussen zondag in zijn nieuwe parochie de plechtige Marialof-viering.*

*Is onze nieuwe pastoor een exorcist? Iemand die de duivel uitdrijft, daartoe aangesteld door het bisdom? En dat gaat in hun kerk gebeuren? Veel van de parochianen van Christus Koning in Veldhoven zijn compleet verrast door de ontboezemingen van hun aankomende pastoor Frank As over zijn rol als exorcist.*

*„Exorcisme? Dat kan ik niet goed plaatsen binnen de rooms katholieke kerk. Dat ik bijna 80 moet worden om dat aan de weet te komen”, zegt parochiaan Theo Smits. Hij is niet de enige. „We hebben er nooit van gehoord”, laat een gezelschap kerkgangers zaterdagavond weten. Een ander: „Ik dacht dat het meer iets is van stammen in de rimboe.”*

*As stelde zaterdag in een interview dat hij 'twee à drie keer per week boze geesten aan het uitdrijven is', vaak bij jongeren die bezeten zijn, door drugs of seks bijvoorbeeld. „Ik zie de duivel soms wegsmelten onder het wijwater.” Vanuit andere parochies in het bisdom worden mensen naar de exorcist doorverwezen.*

Het wijwater schijnt dus de oplossing te zijn. Misschien verklaart dat het feit dat er voor zover bij ons bekend bij de protestanten of de moslims geen duiveluitdrijvers actief zijn. Zij hebben tenslotte geen wijwater.

Of zijn die daar wel actief en weten wij dat niet?

De eindconclusie van al het bovenstaande is dan ook: Als je last hebt van vreemde entiteiten die te pas en te onpas opduiken en je een onprettig gevoel geven, dan is dat over het algemeen wel op te lossen, maar vaak is het dan wel verstandig om daar hulp bij in te roepen.

Iets dat ook een andere lezer schrijft:

Ik heb het volgende gelezen, en heb ook dit soort dingen mee gemaakt. Na een (hele) lange zoektocht heb ik iemand gevonden van een spiritueel centrum die dit allemaal heeft weg kunnen halen. Het is allemaal demonische activiteit. Als hij er van af wil moet hij contact opnemen met spiritueel centrum by Rose.