



Tranen met tuiten werd er gehuild in een artikel bij de Telegraaf over de dood van de oprichter van de Witte Helmen, James Le Mesurier.

De organisatie die volgens de krant ten onrechte wordt beschuldigd van banden met terroristische organisaties en alleen maar veel levens zou redden, eigenlijk de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen.

Jarenlang zijn de Witte Helmen in Syrië prominent in het mainstream nieuws geportretteerd als een organisatie die alleen maar goed doet, duizenden mensenlevens heeft gered en daarvoor eigenlijk de Nobelprijs voor de vrede zou moeten krijgen.

Dat is het beeld dat er nu in de ogen van een doorsnee burger bestaat van deze organisatie.

En dan komt er plotseling het nieuws dat de mede oprichter van deze nobele organisatie, James Le Mesurier, dood voor zijn huis in Istanboel op straat wordt gevonden. Dit nadat hij kort daarvoor tegelijk met zijn vrouw was gaan slapen en beiden klaarblijkelijk een slaappil hadden genomen.

Het mainstream nieuws, [in dit geval RTL:](#)

*Een Britse voormalig legerofficier die betrokken was bij het trainen van de Witte Helmen, hulpverleners in de Syrische oorlog, is op straat in Istanbul dood gevonden. Hij zou van het balkon van zijn huis zijn gevallen, melden Turkse media.*

*Het gaat om James Le Mesurier. Hij richtte Mayday Rescue op, de organisatie waarmee hij de Witte Helmen op de kaart zette.*

*Mayday Rescue noemt Le Mesurier in een verklaring iemand 'die zijn leven wijdde aan het helpen van burgerslachtoffers in gewapende conflicten en bij natuurrampen'. In 2016 kreeg hij een speciale onderscheiding van de Britse koningin.*

*In de Syrische oorlog speelden de Witte Helmen een belangrijke rol bij de hulpverlening aan slachtoffers van bombardementen van de Syrische of Russische strijdkrachten. Ze zijn felle tegenstanders van het regime van president Assad en hebben mogelijk tienduizenden mensen gered.*

En vervolgens komen al heel snel de Russen in beeld:

*Ook Le Mesurier moest het geregeld ontgelden. Zo werd hij vrijdag in een bericht van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken nog omschreven als iemand die al heel lang banden met terroristen heeft.*

Dit laatste klopt, want op 8 november stuurde Maria Zakharova, woordvoerder van de Russische Federatie, het volgende bericht de wereld in: