



Zolang je nog niet in een afgrond bent gevallen is er voor veel mensen weinig aan de hand.

Financiële experts echter denken daar iets anders over en het is ook niet voor niets dat de ECB door Duitsland voor de rechter wordt gesleept.

Hoelang gaat ons huidige financiële systeem nog doordraaien, voordat het hopeloos in elkaar stort en wij de grootste crisis ooit van de mensheid zullen meemaken? Niemand weet precies wanneer dit moment is, maar financieel experts denken dat het niet al te ver meer weg is.

[Edward Griffin is een financieel expert](#) en heeft een populair boek geschreven over de Amerikaanse Federal Reserve Bank, getiteld: [“The Creature from Jekyll Island”](#).

Griffin zegt onder andere het volgende:

Het gaat erom dat mensen wakker worden uit de illusies die hen wordt voorgespiegeld. Die illusies vind je in de media, in geld en in de bankwereld. Over de hele wereld krijgen mensen propaganda voorgeschoteld, maar het vreemde is dat mensen diep in hun hart weten dat er dingen niet kloppen.

We leven in een systeem van banken, door de banken en voor de banken en dat is de werkelijkheid. Mensen zien dat het systeem krakend vastloopt; het systeem zoals dat nu wordt gehanteerd kan men niet eeuwig handhaven.

Alle systemen met een exponentiële groei storten vroeg of laat in elkaar. Ergens, op een bepaald punt komt er een eind aan en het is moeilijk om te voorspellen wat dat punt precies zal zijn, maar ergens is er een breekpunt.

De banken weten dit als geen ander. Ze weten dat ze zich aan het eind van de weg bevinden. Je kunt het ruiken. Je kunt het zien. Je kunt het bijna aanraken. Dus, was is wijsheid?

Ik denk dat zij denken van: Hé wij zijn aan het eind van de weg gekomen, laten we pakken wat we pakken kunnen, zodat wij o.k. zijn als het systeem in elkaar klapt. Ik denk dat ze alles of niets gaan spelen omdat ze weten dat het spelletje uit is en dat ze er verder ook weinig aan kunnen doen.

Griffin zegt verder dat hij denkt dat het plan van de banken is dat ze wachten totdat de grote klap komt. Ze proberen al het goud vast te houden, al het zilver, al het onroerend goed en alle dingen die echte waarde hebben. Zij willen alle gereedschappen, fabrieken en voedselvoorraden, want alle dingen die zijn gebaseerd op papier, getallen en schuld zullen in elkaar storten.

Doordat ze zich concentreren op het houden van bezit dat hun waarde blijft houden zoals goud en zilver, kunnen ze na de ineenstorting alles voor een appel en een ei opkopen

De wereld zit gevangen in schuld; de meeste mensen zijn dan ook schuldsclaven die iedere week moeten werken voor de bankier.

De totale schuld in de wereld [is inmiddels opgeklommen](#) tot het waanzinnige bedrag van 188.000.000.000.000 dollar. Is er iemand die weet hoe je dat uitspreekt? Het is 188 biljoen of anders gezegd 188.000 miljard. En van dat bedrag neemt Amerika 23 biljoen voor haar rekening.

Dat betekent dan weer dat de Verenigde Staten niets meer dan een schuldsclaf zijn van de bankiers. De hele bevolking wordt als gijzelaar gehouden, want al dat geld moet met rente worden terugbetaald. In de praktijk zal dat uiteraard nooit lukken, want alleen al de

rentebetalingen zijn daar jaarlijks 500 miljard dollar en dat getal zal naar verwachting de komende jaren alleen nog maar groeien.

Dichter bij huis hebben we natuurlijk de Europese Centrale Bank, waar gladaal Mario Draghi net op tijd het zinkende schip heeft verlaten [zoals we al eerder schreven](#) en het roer heeft overgedragen aan de veroordeelde crimineel Christine Lagarde.

Nadat Draghi jarenlang de zuid Europese landen in leven heeft gehouden door het onbeperkt geld bijdrukken, zo gaat Lagarde hetzelfde doen en zal er met ingang van deze maand iedere maand weer 20 miljard euro vanuit gebakken lucht worden bijgemaakt.

Volgens berichten die nu verschijnen [accepteert Duitsland dat niet langer](#) en sleept de ECB voor de rechter.

*Er hangt een vreemd onheil in de lucht. Het beleid van de afgezwaaide Draki van de ECB krijgt inmiddels veel kritiek. Vooral in Duitsland. Het gaat er op lijken dat zijn monetaire beleid heeft gefaald. Zijn beleid om met onconventionele middelen de euro overeind te houden zou zich ooit moeten wreken, zo is al menig maal door kritische monetaire analisten geroepen. Je kan zo'n vernietigend beleid niet eeuwig volhouden.*

*In Duitsland zijn nogal wat tegenstanders die het absoluut oneens zijn met het ECB-beleid. Ze hebben een kort geding aangespannen tegen de ECB en willen dat Duitsland niet meedoet aan het opkopen van staatsobligaties. Per 1 november start de ECB weer met zijn opkoopprogramma. Artikel 123 van het Europees Verdrag zegt dat het verboden is om lidstaten monetair te financieren. Er staat al een ongelooflijk bedrag van 2.600 miljard op de balans van het eurosysteem. Hoe riskant is dat wel niet? Als schuldenaren in gebreke blijven met hun betalingen dan krijgen centrale banken grote problemen als deze moet bijlappen. Dat zou einde verhaal worden voor de gehele eurozone. De euro zou dalen naar een ongekend dieptepunt.*

Ondertussen gaat het met de dag slechter in de echte economie en zal Duitsland [volgende week waarschijnlijk officieel in een recessie](#) terechtkomen. De media doen er alles aan om de gemoederen te kalmeren door te zeggen dat een recessie in Duitsland niet iets is om bang van te worden. Hetgeen natuurlijk geklets is, want als het mis gaat met Duitsland, dan gaat het gegarandeerd ook mis met Nederland en uiteraard

ook België.

Het is niet alleen Duitsland, [het is ook Amerika](#) , waar de echte economie al langere tijd krakend vastloopt.

Het maakt allemaal niet uit of je nu gelooft dat het vastlopen van het financiële systeem “een natuurlijk iets” is, of dat het bewust door de bankiers in gang wordt gezet, het eindresultaat voor de gewone man is hetzelfde. Deze wordt zoals gewoonlijk slachtoffer, behalve als deze slim genoeg is geweest om een en ander aan te zien komen en maatregelen te nemen.

De grote crash gaat komen, ook al weet niemand precies wanneer. Maar, als die komt zal je heel blij zijn als je een gedeelte van je spaargeld niet langer hebt in waardeloos papiergeld, maar in solide zaken zoals goud of zilver.