



Als je het waagt in dit land om een Demmink poster achter het raam van je woning te plakken, dan mag je rekenen op veel belangstelling van de overheid.

Er verschijnen agenten en psychiaters bij je op de stoep en uiteindelijk wordt je gearresteerd en afgevoerd.

Update 24 februari 2014:

De Nederlandse staatsterreur toont zich weer in volle glorie. We vernamen via het blog van [Ni co van den Ham](#)

dat Karel Bagchus uit angst nu de poster met de Demmink waarschuwing daarop, heeft verwijderd. De gevestigde orde dreigt Karel met psychiatrisering en zijn naaste familie en vrienden voelen zich zodanig geïntimideerd dat ze onderduiken en zich niet meer durven vertonen in de buurt van Bagchus. Zo ook zijn vriendin.

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de handel en wandel van Demmink binnen het kader van de verdenking die op hem rust van ernstig kindermisbruik. Er zijn vele getuigenverklaringen en intussen is het publiek geheim dat we in Joris Demmink te maken hebben met een van 's Neerlands machtigste perverse criminelen. Zo invloedrijk dat een eenvoudige waarschuwing aan medeburgers van een Nederlandse inwoner, Karel Bagchus, verwijderd moet worden. Kosten (onze eigen centen via belastingen!) noch moeite worden gespaard deze poster achter het raam verwijderd te krijgen. Wat nu als honderdduizenden mensen die poster ophangen?

Origineel artikel van 20 februari 2014:

Ons land is het tafereel van steeds gevaarlijkere ontwikkelingen, die het ergste doen vrezen voor mensen die zich niet conformeren aan het systeem.

We kennen natuurlijk al langere tijd het fenomeen van de "soevereine mens" en waar dit in het kort op neer komt is het volgende:

“Simpelweg, heel simpelweg komt het erop neer, dat jij als wereldburger, mens op deze Aarde, jouw onafhankelijkheid claimt, ‘terug’claimt als het ware”. Voor meer achtergronden en

informatie verwijzen wij naar [dit artikel](#).

Iemand waar we al eens [eerder aandacht aan besteedden](#) en die ook als soeverein mens door het leven gaat is Karel Bagchus uit Amsterdam. Hij houdt zich ook actief bezig met de zaak tegen Joris Demmink (voormalig secretaris generaal van Poitie en Justitie die verdacht wordt van kindermisbruik en waar momenteel een onderzoek naar loopt).

Karel is zodanig betrokken en ervan overtuigd dat deze voormalig ambtsbekleeder aangepakt dient te worden, dat hij een Joris Demmink poster duidelijk zichtbaar achter het raam van zijn woning heeft geplakt.

Zoals te horen in bovenstaande video kreeg Karel bezoek van een politiemans vergezeld van een psychiater van de Amsterdamse GGD, Herman Plas.

Na dat gesprek op 12 februari jl. zei Karel daar zelf het volgende over:

“Vandaag kreeg ik weer de politie en nu ook de GGD aan de deur, vanwege mijn grote "Wanted: Joris Demmink" poster die achter mijn raam hangt. De man van de GGD probeerde mij psychisch niet in orde te verklaren. Dat is hem niet gelukt maar ik voel mij wel ernstig door de Staat der Nederlanden NV bedreigd”.

Hier volgt dat bewuste gesprek:

Wat duidelijk te horen is, is dat het feit dat Karel een soeverein mens is wordt aangegrepen om aan te sturen op dat hij zou lijden aan hoogmoedswaanzin, min of meer volledig de weg kwijt is en waarschijnlijk dringend psychiatrische hulp nodig heeft.

Duidelijk is ook dat beide heren nog nooit van het concept soevereine mens hebben gehoord of net doen alsof ze er niets vanaf weten.

Toen stond er gistermiddag plotseling het volgende op de website van [Steve Brown](#):

“Grote Laffe Amsterdamse politiemacht heeft vanmiddag de zeer beschaafde, bescheiden en lieve man Karel Bagchus, alsof het een Al Qaida Terrorist betreft, gearresteerd!

Dat is ons een uur geleden medegedeeld. Wij hebben opnieuw opnamen bij zijn woning

gemaakt. Maar die bieden niet veel nieuws. De Joris Demmink posters hangen er nog wel. Zijn motor én zijn auto zijn in beslag genomen, aldus Ham. Meer lezen bij [Nico Ham](#) die polshoogte heeft genomen ter plaatse en sprak met buurt bewoners die nog stijf stonden van de schrik en angst".

Later op de dag is Karel weer vrijgelaten en hier volgt zijn verhaal:

Hoi lieve mensen,

Het begon dus vanochtend al, toen ik de deur uit ging om een aangetekende brief voor burgemeester van der Laan op het gemeentehuis af te geven. Er zat een gele politie offerte onder de ruitenwisser van mijn voertuig. Ik ben eerst de post voor de burgemeester gaan wegbrengen en toen ging ik naar het politiebureau Linneausstraat om hun [vergissing te corrigeren](#)

Een paar uur later zag ik mensen voor de deur en dat bleken een heleboel politieagenten te zijn. Die hebben mijn voertuig gestolen:

Daarna kwamen ze mij ontvoeren waarbij ik uit de hal van mijn prive ruimte getrokken werd:

In de politiebus heb ik eerst niets gezegd, maar gedurende de rit gaf ik ze de wind van voren, dat hun criminele overheid onze geboorteaktes op de beurs verhandeld hebben als beleggingsfonds, met ons lichaam en toekomstige belastinginkomsten als onderpand, en zij dus bij een bank in dienst zijn. Daarop heb ik ze allemaal commercieel aansprakelijk gesteld. Toen waren de politieagenten stil.

Na het fouilleren en stelen van mijn bezittingen heb ik de hulp-officier van justitie verteld dat ik

tegen mijn wil werd vastgehouden en hij mij onmiddellijk in vrijheid diende te stellen. Dat weigerde hij en om een confrontatie te voorkomen heb ik gezegd dat ik niet wil dat zij geweld gebruiken en daarom onder dwang mee zal werken. En dat ik ook hem commercieel aansprakelijk zou stellen.

Ik werd opgesloten in een groot terrarium van beton en glas. Na verloop van tijd kwam er een mannelijke cipier samen met een man die vertelde van de GGD te zijn, en hij stelde zich voor als "een collega van Herman Plas". Ik heb hem verteld dat ik geen gebruik wilde maken van zijn commerciële diensten. Hij wierp tegen dat hij niet commercieel is, en zijn hulp echt nodig was omdat het niet zo goed met me ging. Maar daar maakte ik korte metten mee door hem te confronteren met zijn riante salaris dat hij voor zijn werkzaamheden ontvangt, hij met zijn bezoek aan gevangenen geld verdient, en dus commercieel is. Tot slot vertelde ik hem dat het gesprek voorbij was.

Daarop ben ik gewoon op mijn rug liggend omhoog gaan kijken, en na een vijf minuten durende poging van hem om het gesprek weer op gang te brengen droop hij samen met de cipier weer af.

Toen kwam er een vrouwelijke rechercheur die zich niet identificeerde. Ze wilde me komen "verhoren" maar ook aan die commerciële dienstverlening had ik geen behoefte. Een half uur later kwam ze op hoge poten vertellen dat zij mijn vingerafdrukken moest hebben. Ik heb haar gezegd dat ik daar geen toestemming voor gaf, ik de aandeelhouder en executeur ben van mijn NP en dat zij mijn trustee is. Daarop ontvluchtte zij mijn cel.

Om 20:15 werd ik door mevrouw de rechercheur vrijgelaten en een beschikking met een boete van 450,- wegens "belediging" in de hand gedrukt. Mevrouw de rechercheur weigerde zich op mijn verzoek te identificeren. Ik heb toen haar nog even flink de wind van voren gegeven over hoe wij met commercieel zeerecht worden opgelicht, en ze begreep precies waar ik het over had. Jammer dat ik dat niet opgenomen heb maar toen stond mijn telefoon nog uit.

Nadat ik thuis kwam bleek dat de beschikking niet getekend was en daarmee niet geldig. Toen ben ik s'avonds laat [nog verhaal gaan halen](#) bij het politiebureau linneausstraat:

En nu "veilig" weer thuis.

Groetjes,

Bronnen:

[Steve Brown](#)

[Nico van den Ham](#)