



Keer op keer [lees je](#) hoe gelukkig wij Nederlanders wel niet zijn volgens de statistieken, maar bij het stellen van die vraag hebben ze Romy en duizenden lotgenoten, overgeslagen.

Romy is een meisje dat werd aangereden door een auto toen ze 10 was en nog steeds nu 20 jaar later, iedere dag opnieuw in een hel verkeert.

Hebben wij enig idee wat er allemaal gebeurt achter de gesloten deuren van psychiatrische instellingen? Weten wij op wat voor afgrijselijke manier sommige mensen daar worden "behandeld"? We kregen al een kijkje achter de schermen via de gelukkig nu, nadat [grote druk](#) was uitgeoefend,

[vrijgelaten Bernd Ebbo Visser](#)

, in dezelfde Pro Persona kliniek in Arnhem, De Braamberg, waar ook Romy, nu al 18 jaar, gevangen zit.

Wij noemen wat Romy beschrijft in een persoonlijke brief, [Dr. Mengele](#) praktijken, omdat dit alles niets meer te maken heeft met het welzijn van mensen, maar alles met martelen. En dat is niet iets wat wij hier ter plekke bedenken. Nederland tekende een VN resolutie voor de rechten van de mens in 2016 en schendt deze op dagelijkse basis. Wij als bevolking zijn daar mede verantwoordelijk voor. Romy heeft van de totaal 18 jaar, opgeteld ongeveer 3 jaar in een isoleercel gezeten! Dat wordt beschouwd door de VN als een van de ernstigste en meest traumatische martelingen die je een mens aan kan doen.

[Volgens VN rapporteur Juan Mendez in 2011](#) :

"Minderjarige gevangenen en mensen met een geestelijke handicap mogen naar zijn mening nooit in de isoleercel belanden. Volgens Méndez wordt de isoleercel in veel landen misbruikt." De meesten onder ons hebben geen idee wat er op dat soort plekken allemaal gebeurt en daarom deze open brief van Romy Joosten, een jonge vrouw van inmiddels 30 die de pech had dat ze werd aangereden door een auto toen ze 10 was.

Open brief
Romy Joosten

Ik ben door een auto aangereden op de fiets en heb daardoor een beschadigde cortex, voorhoofdskwab, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) genoemd.

In plaats van mij te behandelen werd ik, op 13 jarige leeftijd, door Jeugdzorg in een jeugdgevangenis "Het Poortje" in Groningen gestopt omdat er elders geen plaats was of zou

zijn.

Er zaten toen 800 kinderen zoals ik, die niets crimineel gedaan hadden maar ziek waren, in de Jeugdgevangenis omdat er geen plaats andere plaats was, de jongste was 7 jaar..! Die instellingen hadden ze allemaal gesloten, dachten waarschijnlijk "Als we geen ziekenhuizen hebben, hebben we ook geen zieken..!! en toen de VN daar tegen opsluiting in een Jeugdgevangenis protesteerde hebben ze de naam Jeugdgevangenis veranderd in Justitiële Jeugd Inrichting en zeiden ze dat ze geen Jeugdgevangenis hadden. Maar ik en al die ander 800 kinderen zaten daar onderworpen aan hetzelfde strafregime als de criminelen.

Ik moest me naakt uitkleden als ik bezoek gehad had, want dan moest ik worden gevisiteerd... bukken en mijn billen uit elkaar doen zodat ze in mijn kont konden kijken en door de knieën en dan keken ze in mijn vagina om te kijken of mijn vader, die op bezoek geweest was, geen drugs naar binnengesmokkeld had. Nou die moet daar al helemaal niks van hebben..

Toen ik naar het ziekenhuis moest kreeg ik een stok door de broekspijp, zodat ik met een stijf been liep.. en publiek door het ziekenhuis.. als een crimineel met EEN been recht vooruit zitten wachten in de ziekenhuis wachtkamer tot ik aan de beurt was. Ik hoor die stok nog tikken, iedereen keek om, om te kijken waar dat geluid vandaan kwam.

Ik schaamde me rot.. nu nog als ik er aan denk.. 13 jaar was ik.. visitatie is gewoon aanranding.. ik was ziek en GEEN crimineel... en dat was de NAH behandeling die ik toen af aan kreeg.. spuitjes en pillen. Geen trauma verwerking geen psychotherapie of EMDR, niets van dat alles. Via Rentray gevangenis kwam ik in de psychiatrie (Pro Persona) terecht in plaats van in een NAH revalidatie kliniek.

Die hele klote psychiatrie heeft mij tot nu toe alleen vol gedouwd met anti psychotisch gif waardoor je niet meer denken kan, geruïneerd en ellende gebracht.. nooit geholpen .. Ze dienen me levensgevaarlijke medicatie toe, nu al 18 jaar achter elkaar, nooit meer zonder die rotzooi geweest... ik kan net zo veel huilen bidden en smeken, ze luisteren niet naar me, ik ben totaal machteloos gemaakt, heb vanaf die tijd geen scholing gehad, alles wat ik weet heb ik van internet en YouTube, ze hebben me gemolesteerd, geestelijk en lichamelijk, volgepropt met antipsychotica, die een mensenleven, volgens onderzoek, verkorten met 15 tot 30 jaar ..

Ondertussen kan ik geen kant op ze verkopen mij mijn huis onder mijn kont weg en wachtten met de verkoop net zo lang tot ik mijzelf, door die onder dwang toegediende zogenaamde "medicijnen" moest laten opblossen in allerlei instellingen waar ik niet thuis hoor en me al helemaal niet thuis voel.

Het is schandelijk hoe ze overal met me zijn omgegaan de afgelopen 18 jaar .. Ze hebben mijn hele jeugd afgepakt...

Ik heb alles bij elkaar opgeteld 3 jaar in een isolatiecel opgesloten gezeten, omdat niemand naar me luisterde.. en uit machteloze boosheid bv met een kopje gooide, HUP 3 maanden de isoleercel in. !Ik kots ze een voor een uit.

Mijn vader probeert van alles om de juiste behandeling te krijgen, maar die krijgt ook geen gehoor. Nooit zien ze de goede dingen of de dingen die ik wel goed doe of deed. Ze hebben alleen maar woorden voor de dingen die ik fout doe in hun ogen, en werd dan om de haverklap, door zes tot acht man in de isoleercel gedonderd, alles bij elkaar zo'n 3 jaar.

Verwondingen die ik daarbij opliep werden nooit medisch behandeld. "Eigen schuld." zeiden ze.. en dan ging ik met mijn vader naar zijn huisarts.. Schandelijk!! en maar beloftes maken dat ik van de medicijnen afgeholpen zou worden door de psychiater .. niks van waar.! Hij bouwt geen fuck af !! .. Hij dient me alleen maar meer pillen en middeltjes de strot in ...

Ik wil nu eindelijk wel eens krijgen, waar ik recht op heb, en die afgelopen 18 jaren zo naar verlangd heb .. de juiste NAH behandeling. Thuis zijn, bij papa of mama of in mijn eigen woning .. Zelf gekocht en zonder al dat gezeik aan mijn hoofd .. Oh ze is een nacht niet thuis gekomen bel de politie, want dat mag ze absoluut niet hoor ..

Ik ben geen klein kind meer ik ben in Augustus 30 jaar geworden. Mijn hele jeugd hebben ze afgenomen, Die mensen van Pro Persona hebben mij immers de afgelopen 12 maanden ook gewoon een straf uit laten zitten, omdat ik boos werd en een kopje door de kantine gooide, in een gesloten afdeling !! Nou dat gebeurt in het dagelijks leven ook, dan kan je half Nederland in de isoleercel donderen. Afgelopen uit met iedereen ..

Ik wil mijn huis verkopen en een Nederlandse of Amerikaanse (letselschade)advocaat inschakelen. Eentje die voor MENSENRECHTEN VECHT .. WANT DIE ADVOCaat DIE IK NU HEB IS SUPER WAARDELOOS DOET GEEN REET VOOR ME .. IK HEB DUS EEN AMERIKAANSE OF NEDERLANDSE ADVOCaat NODIG DIE VOOR MIJ EN MIJ ALLEEN GAAT VECHTEN IN DE RECHTBANK OM EINDELIJK EENS GERECHTIGHEID TE KRIJGEN VOOR 18 JAAR EENZAME OPSLUITING DOOR DE RECHTBANK (rechterlijke machtiging aangevraagd door Pro Persona), JEUGDZORG, GEZONDHEIDSZORG ..

IK WIL EEN MENSENRECHTENADVOCaat, DIE ME HIER UITHAALD. IK ZOU NAAR NOORWEGEN WILLEN WAAR ZE WEL EEN GOEDE NAH BEHANDELING GEVEN (!), ZODAT DAT IK EINDELIJK EENS NAAR HUIS KAN GEWOON NAAR EEN PLEK DIE IK "THUIS" KAN NOEMEN ..

IK WIL HIER NIET ZIJN .. IK WIL GEWOON WEG HIER EN NAAR HUIS .. MAAR ZE DENKEN DAT IK NIET DOOR HEB WAAR ZE MEE BEZIG ZIJN .. MIJ OPBOSSEN MIJN WONING VERKOPEN EN DAN ONDERTUSSEN MIJ ERGENS OPBOSSEN EN ZEGGEN DAT IK VOORLOPIG NIET ALLEEN KAN WONEN .. TERWIJL IN HUN FOLDER STAAT DAT ZE ZOVEEL MOGELIJK BEGELEIDEN IN EEN THUISITUATIE.. NOU DAT HEB IK MEEGEMAAKT, IK WAS IN MIJN EIGEN WONING EN DAN KOMEN ZE EEN KWARTIERTJE IN DE WEEK LANGS, KREEG EEN ABILIFY EEN ANTIPSYCHOTISCH DEPOT EN ANTIPSYCHOTICA PILLEN WAARDOOR JE NIET MEER WEET DAT JE LEEFT, WIE JE BENT OF WAAR JE BENT, EN DAN ZIJN ZE WEER WEG..

IK BEN HET SPUUGZAT .. IK ZIT AL 18 JAAR GEVANGEN OMDAT IK FRONTAAL OP DE FIETS DOOR EEN AUTO AANGEREDEN BEN "CHARLATANS ZIJN HET" ZEGT PAPA

ALTIJD EN HIJ HEEFT GELIJK. KILO'S ANTIPSYCHOTICA ONDER DWANG.. ALS IK AL ALLEEN WOONDE EEN PAAR WEKEN OF MAANDEN KWAMEN ZE ME TOCH VOLSPUITEN MET HUN GIF.. 65 KILO BEN IK VAN DIE TROEP AANGEKOMEN.. DOODSBANG BEN IK VOOR DIE PILLEN EN SPUITJES MET DAT GIF WAARMEE ZE ME VOLSPUITEN, EN ISOLEERCEL..! ACHTERLIJKE KUT PSYCHIATERS STELLETJE OPLICHTERS..

18 JAAR WORDT IK ZOGENAAMD AL BEHANDELD DOOR PRO PERSONA, EN IK BEN ER GEEN STEEK MEE OPGESCHOTEN, MAAR ZIJ HEBBEN WEL HUN ZAKKEN GEVULD MET HET DECLAREREN VAN DURE ANTIPSYCHOTICA DIE NIET HELPEN.. IS ER NOG EEN MENSENRECHTENADVOCaat, HELP..! PLEASE HELP ...! ROMY JOOSTEN

Tot zover de brief van Romy en dan volgt hier de lijst medicijnen die zij iedere dag verplicht krijgt toegediend. Samengevat betreft het meerdere soorten anti psychotica, kalmeeders, spierontspanners (van de anti psychotica krijg je namelijk spierspasmen), hormonen, pijnstillers, slaapmiddelen, [statines](#) en diabetes middelen. Als een van ons dit in 1x zou innemen is de kans dat je ter plaatse dood neervalt groot.

Druglijst Romy Joosten

AGEMBIFROZIL	600mg	1x tablet
ARIPRAZOL POWDER for njection 24-12-2018	400mg mg wwsp	depot start
ARIPIPRAZOL	10MG TBL	2X PER DAY
ZUCLOPENTIXOL / CISORDINOL	10MG	1X PER DAY
DIVISUN COLECALCIFEROL	800ie TBL	1X PER DAY
CARBOMEER EYE GEL DAY	2MG / CARBOMEER 980	Left eye 1x PER
DEPOT-PROVERA injection intramusculair start 08/03/19	150ML	1X PER 12 WEEKS

GEMFIBOZIL	600MG TBL	1X PER DAY
HALOPERIDOL/HALDOL injection	5mg/l ampul 1ml	START 08 03 2019
LEVOMEPRMAZINE tbl=50mg	25mg	1x PER DAY 2
LORAZEPAM	1MG TBL	1 A 2X PER DAY
LORAZEPAM INJECTION 14-08-2018	150MG / 1 ML	START DEPOT
METFORMINE	61a 850MG TBL	3X PER DAY
MEDROXYPROGESTERON injectie WEEKS START 18-12-2018	150 MGWWSP 1 ML	1X PER 12
NOZINAN	nn25bs	3X PER DAY
OXAZEPAM rond wit	25MG/50bs	2/3X PER DAY
PARACETAMOL PAIN	500MG	WHEN NEEDED BY

PROMETHAZIN injection
intermusculair PER DAY

25MG DRG

or 2X2ml

ROSUVASTATINE rond roze

20MG TBL

1X PER DAY

Er is geen mens ter wereld die normaal kan functioneren wanneer ze bovenstaande waslijst aan chemische "medicijnen" toegediend krijgen. Verplicht toegediend, want van enige vrijwilligheid is hier geen sprake.

Ook hier is sprake van dwang en ook hier is sprake van een rechtbank die de instelling carte blanche geeft om Romy op deze manier te "behandelen".

De vader probeert al lange tijd de omstandigheden voor zijn dochter te verbeteren, maar hij loopt iedere keer tegen een muur aan. Wanneer hij zeer recent wederom probeert om de RM (rechtelijke macht) van zijn dochter niet te laten verlengen, krijgt hij het volgende antwoord van het hoofd van de instelling waar Romy nu verblijft.

Dat lijkt me geen goed idee. Een bepaalde mate van, zo nodig gedwongen, sturing is een voorwaarde om enige kans van slagen te hebben bij een vervolgtraject. Zeker bij verandering is de kans op ontregelen heel erg groot en dan moet je snel kunnen ingrijpen. Ik snap je verzet tegen een RM niet. Zolang het goed gaat merkt Romy er niets van en wordt ze er ook niet door benadeeld. Bij ontregeling biedt een RM de mogelijkheid om snel erger te voorkomen. Kortom, ik steun je voorstel niet om de RM eraf te halen.

De RM is wederom met een jaar verlengd. Volgens het instituut gaat het goed met Romy, maar dat is helemaal niet zo. Dat is ook duidelijk af te leiden uit de brief die ze hierboven heeft geschreven en alle rommel die ze haar nog steeds dagelijks toedienen. Ook haar vader bevestigt dat aan ons en het staat ook op [zijn Facebookpagina](#) waar hij door strijdt voor zijn Romy.

En het instituut spreekt over kans van slagen in een vervolgtraject? Welk vervolgtraject; Romy wordt al 18 jaar lang simpelweg volgepropt en -gespoten met chemische rommel, heeft diabetes omdat ze zo dik is geworden van dit alles en glijdt alleen maar verder af.

Vervolgtraject? De dood, wordt dat misschien bedoeld? Maar daar mag ze zelf niet over spreken, ondanks dat dat een van de vele bekende bijwerkingen is van alle rommel die ze krijgt, want zelfmoordgedachten zijn weer aanleiding om haar nóg meer dwang op te leggen.

Romy, een gedrogeerde gevangene in het systeem, wiens enige misdaad is dat ze op de verkeerde tijd op de verkeerde plek was en door een auto werd geraakt.
Wat leven wij toch in een gelukkig land.