



De politie maakt zich totaal niet druk over het handhaven van het boerkaverbod, maar wel over twee wietplanten.

Ondanks dat ze weten dat het Openbaar Ministerie geen mensen vervolgt die vijf planten of minder hebben, blijven ze wietplanten uit de grond rukken.

Bij de politie vraagt men zich af hoe het kan dat veel burgers een hekel aan ze hebben. Het antwoord is simpel, omdat ze zichzelf een macht toe-eigenen die ze niet bezitten.

Toen de nieuwe wet op het boerkaverbod van kracht werd, [was de politie de eerste](#) die kwam met de mededeling dat als een boerkadraagster het politiebureau niet meer in mocht, zij dan wel naar buiten zouden komen om diegene van dienst te zijn. En dat het handhaven van het boerkaverbod bij de instellingen hoort waar dit verbod van kracht is.

Met andere woorden, de politie geeft een eigen interpretatie aan de wet, net zoals ze dat doen met wietplanten.

Volgens de wet is het kweken van wietplanten, in wat voor aantallen dan ook, verboden. Dat is een feit en of we het nu leuk vinden of niet, de regel is er nu eenmaal, heet opiumwet en betreft [artikel nummer 3](#).

Maar, net zoals de coffeshops worden gedoogd, is dat ook het geval met mensen die minder dan vijf planten hebben staan. Gedoogd wil dan in dit geval zeggen gedoogd door het Openbaar Ministerie.

Zij stellen terecht dat wanneer iemand vijf planten of minder heeft dit uitsluitend voor eigen gebruik is en niet voor de handel en dat ze daarom deze mensen niet zullen vervolgen. Met andere woorden, heb je een aantal planten staan, maar niet meer dan vijf, dan heb je weliswaar een wet overtreden, maar je wordt in de praktijk niet vervolgd.

En dan zie toch het volgende soort verhalen met de regelmaat van de klok [in de media verschijnen](#).

Naast een moestuintje hebben Jan (73) en Jannie (68) van Raalte in hun tuin in Hasselt twee wietplanten staan. Jan gebruikt de plant om wietolie te maken zodat Jannie minder huidklachten heeft, maar door een anonieme melding dreigt de politie de planten zaterdag weg te halen.

Ze staan niemand in de weg, niemand heeft er last van, niemand zal worden vervolgd en toch gaat de politie ze weg halen.

De twee wietplanten staan in de tuin van Jan en Jannie voor eigen medicinaal gebruik. De politie kwam twee weken geleden na een anonieme melding langs en vroeg ze om de planten binnen 14 dagen weg te doen, maar dat doen ze niet. De politie komt waarschijnlijk zaterdag langs om ze weg te halen.

Dat is rampzalig voor Jannie. Ze gebruikt de olie van de plantjes al meerdere jaren om de huidaandoening psoriasis te onderdrukken. „Ik heb dit al 45 jaar en ben vaak naar de dokter geweest. Niets helpt, behalve dit. Het is een noodgreep. Anders heb ik veel jeuk, zelfs tot bloedens toe. Het gaat nooit helemaal weg, maar ik heb nu minder jeuk. We hebben nog een voorraad en ik verwacht als het op is weer meer jeuk. De planten stinken helemaal niet en de burens geven allemaal aan er geen problemen mee te hebben.”

Normale wietolie helpt niet bij Jannie. „We kunnen wietolie kopen, maar dat helpt bij mij niet en het is duur. Die wietolie is ook chemisch bewerkt”, zegt Jannie.

Dit is wat er op de website van [de politie staat](#):

In sommige gevallen maakt de politie wel degelijk proces-verbaal op voor het bezit van minder dan vijf planten. Het Openbaar Ministerie zal in die gevallen echter meestal geen strafvervolgning instellen.

Even samenvatten: Als er geen sprake is van beroepsmatig handelen (criterium is maximaal vijf planten) dan gaat het OM geen strafvervolgning instellen. De politie echter maakt dan soms wel degelijk proces verbaal op terwijl ze zelf al aangeven dat het OM er waarschijnlijk niets mee gaat doen.

Is er iemand die deze logica begrijpt? Waarom al die moeite om boerkadraagster tegemoet te komen en tegelijkertijd wel andere burgers pesten door het uit de grond rukken van, in dit geval, twee planten?

De politie moet gewoon doen waarvoor ze in het leven is geroepen en dat is het dienen van de bevolking die tenslotte hun salaris betaalt; wat notabene ook nog eens in hun eigen logo staat. Echter, de poedelprijs van de week gaat naar burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland, de gemeente waar de twee levensgevaarlijke planten door de politie inmiddels zijn geroid.

Deze zegt het volgende: “Ik kan mij goed verplaatsen in de beweegredenen van hun om deze planten te hebben”, zegt Bilder. „Ik ben niet zo gelukkig met wat er gaande is. Dit is een zaak van de politie en ik kan niets voor ze betekenen”.

Dit is wat er bij de [rijksoverheid staat](#):

De burgemeester heeft daartoe het gezag over de politie en de brandweer.

De burgemeester heeft het gezag over de politie en die is ongelukkig over wat er gaande is, maar beweert niets te kunnen betekenen.

Het wordt hoog tijd dat iemand de politie tot de orde roept en zorgt dat ze hun prioriteiten goed op de rit krijgen. Nu krijgen mensen bijvoorbeeld vaak te horen dat hun aangifte niet in behandeling wordt genomen, omdat ze én niet belangrijk genoeg zijn (dit wordt hen meestal niet verteld) en omdat de politie capaciteitsproblemen heeft. Niet zo vreemd natuurlijk als die op pad is om genezende planten die gebruikt worden voor zelfmedicatie, te rooien.

En om te vieren dat we in een krankzinnig land leven, deze week een krankzinnige aanbieding van Orjana voor Niburulezers.

Deze week bij aankoop van een flesje [30 ml hoogwaardige raw Orjana CBD olie](#) , een flesje van 10 ml Orjana raw CBD olie ter waarde van 29,95 helemaal gratis.

Bestel het 10ml flesje ook gewoon en vul bij het afrekenen de code "gedogen" in in het kortingsbonnenveldje waarna het bedrag van het 10ml flesje weer wordt afgetrokken van het totaalbedrag. Deze aanbieding is geldig tot en met zondag 25 augustus 2019. Bij bestellingen van meer dan 1 flesje graag Orjana een [email](#) sturen voor bestelassistentie.

** codes die niet worden ingevuld in het daarvoor bestemde kortingsbonnenveldje komen niet in aanmerking voor de korting.