



Al tweeëneuhalf jaar wordt er door onze overheid met man en macht gewerkt om de ware toedracht van de ramp in juli 2014 met het neergeschoten vliegtuig met vluchtnummer MH17 verborgen te houden voor het publiek.

Het laatste dat ze daarbij kunnen gebruiken zijn pottenkijkers die op de rampplek dingen vinden die het officiële (onzin) verhaal onderuit kunnen halen.

De overheid van dit land doet haar uiterste best om de werkelijke daders van het neerhalen van vlucht MH17 uit de wind te houden en heeft er dan ook geen enkel belang bij als er onverhoopt zaken naar buiten zouden komen die een ander licht op de officiële versie van het verhaal zouden kunnen werpen.

In dat licht moeten waarschijnlijk de vreemde acties van het Nederlands Openbaar Ministerie worden gezien bij de aankomst in Nederland van de onderzoeksjournalist [Michel Spekkers](#).

Deze voortvarende jongeman reist overal ter wereld richting de lokaties van eventuele misstanden en, zoals hij zelf zegt, het legt uit dat hij het onrecht de grens over achtervolgt.

Michel kwam eergisteren [terug uit Oekraïne](#):

*Spekkers was in Donetsk in Oekraïne, omdat hij een documentaire wil maken over het leven in een conflictgebied. Hij sprak veel mensen die zeiden dat nog lang niet alles op de rampplek was opgeruimd. „We zijn inmiddels 2,5 jaar verder, ik vind dat schandalig. Ik ben er naartoe gegaan, omdat ik het gevoel had dat ik als Nederlander de morele verplichting had om te gaan kijken.”*

*In een opslag bij de rampplek vond Spekkers veel resten die volgens hem nog onderzocht moeten worden. „Stukken aluminium en metaal, delen van raamkozijnen, stoelnummers, dat soort dingen.” De journalist denkt dat hij ook menselijke resten heeft gevonden. „Experts moeten straks bepalen wat het precies is, maar ik weet natuurlijk wel hoe een bot eruit ziet. Ik vond ze op een plek waar het logischerwijs van een van de slachtoffers zou kunnen zijn.”*

*Spekkers is erg geschrokken van het feit dat er nog zoveel ligt. „Als er een aanslag wordt*

*gepleegd in Amsterdam, vinden we daar 2,5 jaar later echt niets meer van terug."*

Vanaf het allereerste moment na de ramp werd duidelijk dat eventueel forensisch onderzoek zoveel mogelijk verstoord of vertraagd diende te worden om sporen van de werkelijke toedracht buiten beeld te kunnen houden.

Wanneer je even terug zoekt, sta je verbaasd over [hoe vaak je berichten aantreft](#) over vertragingen in het forensisch onderzoek op de rampplek. Vertragingen, in combinatie met allerlei "knullige fouten", zoals [wapens van de marechaussee](#) die "per ongeluk" werden teruggestuurd naar Nederland, waardoor ze hun werk niet konden doen.

Het "onderzoek" is inmiddels achter de rug en ze hebben natuurlijk alleen die dingen meegenomen die passen in hun straatje, hetgeen betekent dat er op de rampplek nog heel veel dingen liggen, inclusief stoffelijke resten.

Ons land moet zo ongeveer het meest hypocriete land ter wereld zijn. De overheid van dit land leeft zo erg mee met de slachtoffers van de ramp dat ze het na tweeënehalf jaar nog steeds niet voor elkaar hebben gekregen om zelfs maar de menselijke resten uit het gebied te verwijderen.

Vervolgens wordt er door alles en iedereen moord en brand geschreeuwd richting een journalist die dit ontdekt en besluit om een aantal zaken mee terug te nemen naar Nederland.

En dan gebeurt het. Michel heeft aangeboden om dingen die hij heeft gevonden af te staan aan het onderzoeksteam, maar dat is klaarblijkelijk niet genoeg, want alles wat in zijn bezit is, inclusief alles van een medereiziger, [wordt op Schiphol in beslag genomen.](#)

*Tijdens de overdracht zaterdag van spullen die mogelijk afkomstig zijn van de gecrashte MH17 is de indruk ontstaan dat mogelijk niet alle voor het onderzoek relevante voorwerpen vrijwillig zouden worden afgestaan. De bagage van journalist Michel Spekkers en een medereiziger is daarom zaterdag op Schiphol in beslag genomen, meldde het Openbaar Ministerie zondag.*