



Je kunt ervoor kiezen om weg te kijken van de realiteit omdat het je misschien anders likes op Facebook kan gaan kosten.

Je kunt dan alles bedekken met de mantel der liefde en leven in je eigen bubbel, maar of dat nu wel zo'n goed idee is?

Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor "opposite the editorial page" en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

Vandaag een volgende aflevering in de serie geschreven door Michiel – www.roest-in-goud.nl

BEDREIGD DOOR DE MANTEL DER LIEFDE

Scherp durven zijn. Zeggen waar het op staat. Elk mens heeft een eigen visie. Elkaar mogen 'beledigen'. Generaliseren tot je erbij neer valt, op sekse, afkomst of haarkleur, net waar je zin in hebt. En eventueel de almachtige goden van onze wereld spreekwoordelijk aan het kruis nagelen.

Ook gewoon kunnen beweren dat klimaatsverandering door menselijk toedoen onzin is. Geloven dat mensen misschien wel nooit op de maan zijn geweest. Zeggen dat 9/11 een setup was. En dat aardbeienijs eigenlijk gemaakt wordt van gemalen koeienhart. Net wat je er zelf van denkt.

Politieke incorrectheid om elkaar wakker te houden. Zodat we zelf blijven nadenken en niet gezamenlijk eindigen als een meute menselijke zombies.

Of misschien toch wegstijgen, vluchten en pretenderen? Om het aantal 'likes' op je Facebook account hoog te houden? Om ervoor te zorgen dat je opmerkingen bij de koffieautomaat nog geaccepteerd worden door collega's? Zodat je elke avond rustig in slaap kunt vallen zonder te

hoeven nadenken over leed elders?

Mocht deze laatste optie de voorkeur genieten, dan kan het aantrekkelijk zijn om alles en iedereen te bedekken met de mantel der liefde.

Een warme zachte deken die zo fijn en lieflijk voelt dat je spontaan vergeet om ook nog de realiteit onder ogen te zien. Een laag van illusies die je zelf creëert of die je wordt aangepraat waardoor je je nooit meer rottig of angstig hoeft te voelen. Een mantel die net over je ogen valt waardoor je praktisch enkel nog het fluweel aan de binnenkant ziet.

Er zijn vele vormen. Alles is goed zoals het is. Dit overkomt je vast niet voor niets. We maken allemaal een reis op aarde en dit is gewoon onderdeel van jouw groeipad. De buitenwereld is enkel een afspiegeling van wat in jouw innerlijk leeft. Uiteindelijk ben je gewoon een kanaal van goddelijke liefde EN meer is niet nodig. Onze instanties zijn betrouwbaar en we hebben allemaal het beste met elkaar voor. Dus maak je alsjeblieft geen zorgen, en in actie gaan is ook zeker niet nodig!

Het staat iedereen vrij om te kiezen.

Er is echter wel 1 kanttekening. De realiteit niet onder ogen willen zien zorgt er meestal voor dat je anderen tot last bent. Vaak tot in den treure toe. Als je gaat voor de mantel der liefde om alle narigheid uit je blikveld te verbannen, wordt het direct een probleem als anderen je op zaken wijzen die op een minder 'fluwelen' realiteit duiden. Zonder het zelf door te hebben, kun je dan zomaar zonder duidelijke reden offensief worden, om de innerlijke verwarring een halt toe te roepen.

En mocht je aan de andere kant staan, dan wacht je een eindeloze lading kritiek elke dag op elke hoek van elke straat naar aanleiding van een cultuur waar het normaal is om weg te kijken van de realiteit en als een gevolg alles met de mantel der liefde te bedekken.

Zo is er een situatie ontstaan waar je jezelf een verkapte emotionele gevangenisstraf oplegt als je wel bereid bent om vrij te denken. De mantel der liefde is overal, zie daar maar eens aan te ontkomen.

Ach, het is toch liefde, en alles is liefde toch? Dus dan is het goed. Veel succes!