



De hele wereld schreeuwt moord en brand over de zogenaamde weerzinwekkende anti homowetgeving in Rusland.

Terwijl het woord “homo” of “gay” helemaal niet voorkomt in de wet en hoeveel mensen hebben die wet eigenlijk goed gelezen?

Waarschijnlijk heeft van al die mensen die voorop staan met hun commentaar en de media vol schrijven, nooit iemand de beruchte “anti homowet” van Rusland goed gelezen.

Iemand die dat wel gedaan heeft en bovendien ervoor heeft gezorgd dat de hele wet in het Engels is vertaald, is Brian M. Heiss, journalist, onderzoeker en zelf homo.

De wet die op 29 juni 2013 door Poetin wordt ondertekend, krijgt nauwelijks enige media-aandacht. Zo links en rechts worden er een paar regels aan gewijd en daar houdt het mee op.

De hele wereld explodeert pas nadat de New York Times op 21 juli 2013, ruim drie weken nadat de wet is ondertekend, er een redactioneel artikel tegenaan gooit, waarin ondermeer het volgende staat:

“A few days earlier, just six months before Russia hosts the 2014 Winter Games, Mr. Putin signed a law allowing police officers to arrest tourists and foreign nationals they suspect of being homosexual, lesbian or “pro-gay” and detain them for up to 14 days. Contrary to what the International Olympic Committee says, the law could mean that any Olympic athlete, trainer, reporter, family member or fan who is gay — or suspected of being gay, or just accused of being gay — can go to jail”.

Het bovenstaande is de basis van alle commotie wereldwijd en Rusland wordt afgeschilderd als een barbaars land die het op alle homo's heeft gemunt.

Het verhaal in de New York Times blijkt echter één grote leugen. De wet is gemaakt en gericht op de bescherming van minderjarige kinderen. (Redactie: sluit naadloos aan bij de het [artikel wat we schreven](#) over de vervolging van kindermisbruiker Joris Demmink wat niet meer is dan een PR stunt

richting Poetin.) Bescherming tegen de propaganda van niet traditionele seksuele relaties. Dat Rusland homorelaties niet beschouwd als een “traditionele seksuele relatie” is een heel ander verhaal.

In de hele wet komt het woord “homo” of “gay” dan ook niet voor, simpelweg omdat hij niet gericht is tegen homo’s, maar gemaakt is voor de bescherming van minderjarige kinderen.

Hieronder volgt een samenvatting van de totale analyse van Heiss; die hij dan ook noemt: “Tien dingen die je niet wist over de Russische anti homowet”. (Voor de volledige tekst met analyse zie de bronlink Brian M. Heiss onderaan dit artikel.)