



Niet langer hebben we te maken met een dronken voorzitter van de Europese Commissie in de vorm van Juncker, maar met een spijkerharde tante uit Duitsland.

Ursula von der Leyen is niet alleen geboren in Brussel, een groot Europa is haar met de paplepel ingegoten.

Er gaat een nieuwe wind waaien bij de Europese Commissie waarvan de Duitse Ursula von der Leyen sinds kort de voorzitter is.

Het werd uiteindelijk niet de liegende en bedriegende Timmerfrans en je zou bijna denken dat het eigenlijk beter zou zijn geweest dan de dame die nu aan het roer komt te staan.