



Al jaren doen er verhalen de ronde over rijke bankiers en topfunctionarissen uit het bedrijfsleven die druk [werken aan ontsnappingsplannen](#) .

De exodus is nog steeds gaande, vooral naar Nieuw Zeeland, en het is welhaast zeker dat de vluchtelingen dingen weten die bij ons (minder) bekend zijn.

Terwijl wij ons bezighouden met alledaagse zaken en denken dat de wereld altijd zal draaien zoals op dit moment, zijn er in de achtergrond mensen druk met de voorbereidingen om te komen tot een maatschappij die er compleet anders uit zal zien dan dat we gewend zijn.

De mensen die zich bezighouden met die voorbereidingen zijn bankiers en topfunctionarissen uit het bedrijfsleven. Ze geven miljoenen dollars uit ter voorbereiding op een maatschappij die volledig in elkaar gestort zal zijn. Wat dan uiteraard de vraag oproept: “Wat weten zij dat wij niet weten”.

In de bekende Silicon Valley, de tech broedplaats in Californië, is het voorbereiden op de komende doomsday [een favoriet onderwerp op feestjes en partijen](#). Bijna iedereen heeft een soort ontsnappingsplan en de meest favoriete is toch wel het ontsnappen naar Nieuw Zeeland.

Dit fenomeen doet zich niet alleen voor aan de westkust van Amerika. Veel bankiers aan de oostkust hebben hetzelfde soort ideeën en ook zij zijn druk bezig met de voorbereidingen op wat gaat komen. Zij weten dingen die wij niet weten en ze doen dit echt niet allemaal omdat ze zich vervelen.

Het zal dan ook geen toeval zijn dat het hoofd van de trading desk bij JP Morgan publiekelijk verklaard heeft dat de volgende crisis een sociale onrust in Amerika teweeg zal brengen die ze in 50 jaar niet hebben gezien.

De man in kwestie, Marko Kolanovic, voorziet een komende financiële crisis. In een rapport dat naar klanten van de bank is gestuurd, waarschuwt hij dat dezelfde krachten die er de afgelopen jaren voor hebben gezorgd dat de aandelenbeurzen alleen maar klommen, er ook voor zullen zorgen dat er heftige koerscorrecties zullen volgen wanneer de huidige bull markt wordt ingewisseld voor een bear markt. Een markt die wordt gekenmerkt door steeds verder dalende koersen en de daarmee gepaard gaande onrust.

Kolanovic verwacht dat er een situatie zal ontstaan zoals in 1968 in Amerika het geval was. Er werden toen een tweetal populaire leiders vermoord (Martin Luther King en Robert

Kennedy), het land bevond zich midden in de Vietnam oorlog en de sociale onrust was ongekend.

Niet alleen in Amerika was 1968 het jaar van sociale onrust, ook in Europa en dan met name in Frankrijk:

*In mei 1968 brak vanuit een studentenopstand een algemene staking uit over heel Frankrijk, de Parijse studentenrevolte genaamd. Ook in andere landen waren er grootschalige protesten. Al snel namen de gebeurtenissen bijna revolutionaire vormen aan, tot het protest uiteindelijk uitstierf na onderdrukking door de overheid. De manifestaties waren uniek omdat ze niet uitgingen van een bepaalde bevolkingsgroep, maar omdat ze etniciteit, cultuur, klasse en leeftijd overstegen.*

De vele topfunctionarissen en bankiers verwachtten hoe dan ook dat er dingen zullen gebeuren waardoor de normale maatschappijstructuur uit elkaar zal vallen en zij zijn niet van plan om in de buurt te zijn als dat gebeurt.

Wanneer alle systemen in elkaar storten, zal een woedende bevolking op zoek gaan schuldigen. Zoals wanneer mensen merken dat het geld van hun pensioenfondsen waar ze hun hele werkende leven aan hebben bijgedragen is verdwenen door gokkende bankiers.

De afgelopen twee jaar hebben zeven rijke ondernemers uit Silicon Valley zogenaamde doomsday bunkers laten bouwen in Amerika en vervolgens laten vershippen naar Nieuw Zeeland.

De bunkers wegen 150.000kg per stuk en zijn ondertussen in Nieuw Zeeland onder de grond begraven. Wanneer de eerste tekenen zich aandienen dat de maatschappij zoals wij die kennen niet veel langer meer zal functioneren op de huidige manier, stappen zij in hun privé jets en zijn verdwenen richting bunkers in Nieuw Zeeland.

De reden dat ze Nieuw Zeeland hebben uitgekozen is omdat het een stabiel land is, de voertaal Engels en het land geen vijanden kent. Daarnaast staat het land toe dat rijke mensen verblijfsvergunningen kunnen kopen.

Er schijnt een soort exodus geweest te zijn de afgelopen jaren van rijke Amerikanen richting Nieuw Zeeland en als het nieuws echt slecht wordt, dan zal je een stroom van privé jets die kant uit zien vliegen.

Maar, rijke Amerikanen die niet naar Nieuw Zeeland (willen) gaan, hebben in Amerika zelf bunkers gebouwd.

En dat zijn dan natuurlijk geen bunkers zoals wij die nog vinden vanuit de Tweede Wereldoorlog, maar [luxueuze ondergrondse verblijven](#) waarvoor ze veel geld betalen.

Zo heb je de zogenaamde Survival Condo in Kansas waar je vier miljoen dollar neertelt voor een "penthouse" in deze bunker. [We hebben al vaker over dit soort projecten geschreven](#) en

ze worden steeds populairder. Dat wil zeggen, voor ultrarijken die dit soort geld op tafel kunnen leggen.

Veel mensen hebben tegenwoordig het gevoel dat er dingen staan te gebeuren. Er heerst een soort collectieve onrust over de hele wereld. Dat alles draagt ook weer bij tot steeds verder oplopende spanningen en de vraag is alleen hoe en wanneer de bom zal barsten.

En of het een financiële ineenstorting is waar ze zich op voorbereiden [of iets anders](#) , wordt maar niet duidelijk. Veel rijke mensen die inside informatie hebben houden dat voor zichzelf, waarschijnlijk met de gedachte dat de gewone mensen zolang mogelijk onwetend gehouden dienen te blijven, omdat ze anders de ontsnappingsplannen van de rijken wel eens zouden kunnen dwarsbomen.

En wij? Wij blijven gewoon lekker boven de grond. Tijd genoeg om onder de grond te gaan als je dood bent.