



De discussie over of wij als mens nu wel of niet op de maan zijn geweest en of hij überhaupt wel bestaat zal nog wel even voort duren.

Bij nader inzien blijkt Buzz Aldrin toch wel gezegd te hebben dat ze op de maan zijn geweest en zijn er opnieuw een basis en een toren ontdekt op diezelfde maan.

Onlangs schreven wij [een artikel over astronaut Buzz Aldrin](#) en de verwarring die hij veroorzaakte door ogenschijnlijk te zeggen dat wij (de mensheid) nooit op de maan zijn geweest.

De video die wij gebruikten is slechts een klein deel van het totale interview dat Aldrin gaf in 2015 en wanneer je de complete video bekijkt, dan krijg je toch een ander beeld, zoals een lezer ons schreef:

*Hij zegt we zijn niet gegaan omdat we niet zijn gegaan. Hij doelt daar, in de context van de vraag, overduidelijk op het feit dat ze TERUG zijn gegaan. De vraag gaat over TERUG gaan!*

*"It didn't happen", met it zijnde het terugkeren.*

*En dat feit, het niet terug gaan, betreurt hij ook, en zegt dat het voornamelijk over missend geld ging. En hij zou graag hebben gezien dat we WEL terug gegaan zouden zijn, maar dat zijn we niet. Terug gegaan dus.*

*Hij zegt dat duidelijk, zeker als je even nadenkt in de context, maar in het citaat - zonder de vraag vooraf, zonder toelichting van Buzz achteraf - komt vreemd over. En hij zegt ook eerder in het interview dat hij echt geweest is.*

Nu dat misverstand is opgehelderd en Aldrin zegt dat ze wel op de maan zijn geweest, blijft natuurlijk nog altijd de vraag open staan of dat inderdaad zo is en of de maan überhaupt wel bestaat.

Los daarvan, blijven er interessante zaken over de maan naar buiten komen zoals [de volgende foto](#) die gemaakt zou zijn tijdens één van de Apollo missies. Het betreft hier een foto van het maanoppervlak gemaakt tijdens de Apollo 10 missie.