



De Zuid Afrikaanse president Cyril Ramaphose heeft de regerende ANC partij opgeroepen om haast te maken met het wijzigen van de grondwet.

Een grondwetswijziging die inhoudt dat de overheid land mag afpakken van boeren zonder enige vorm van compensatie en dit herverdelen onder de bevolking.

Enkele weken geleden [schreven wij een artikel](#) over de preciaire situatie van de blanke Zuid Afrikaanse boeren en hoe de Russische president Poetin hen met open armen ontvangt.

We schreven toen al dat er een dreiging bestond dat ze niet alleen fysiek gemolesteerd of vermoord worden, maar ook dat ze hun land dreigen kwijt te raken zonder enige vorm van compensatie.

En het is dat laatste dat nu heel [concreet schijnt te worden](#).

*De Zuid-Afrikaanse regering heeft een plan op tafel liggen om landbouwgrond te onteigenen zonder de blanke eigenaars te compenseren.*

*President Cyril Ramaphosa kondigde dat aan op een bijeenkomst van de regeringspartij ANC. Volgens hem moet de landhervorming een einde maken aan de onrechtvaardigheden uit het tijdperk van de apartheid.*

*Bijna een kwarteeuw na de val van het apartheidsregime in 1994 is nog steeds veel landbouwgrond in handen van blanke boeren. Ramaphosa noemde die situatie de 'erfzonde' van Afrika. Omdat het ANC over een grote meerderheid in het parlement beschikt, zal zijn voorstel waarschijnlijk probleemloos goedgekeurd worden.*

Richting de boeren spreekt Ramaphose [geruststellende woorden](#) zoals dat alles in overleg en samenwerking zal verlopen en dat niemand iets hoeft te vrezen. Verder zegt hij dat niet alleen de boeren slachtoffer zijn van misdaad, maar dat iedereen dat is in het land waar in het jaar 2016/17 minimaal 74 boerenmoorden werden gepleegd en 638 aanvallen. De boeren geloven uiteraard geen woord van wat hij zegt.

Deskundigen verwachten dat als de overheid inderdaad over gaat tot het afpakken van land dat Zuid Afrika heel snel zal afglijden naar een bananenrepubliek zoals Zimbabwe, waar men in de jaren 1999-2002 iets dergelijks deed.

Evert Jan Poorterman stuurt [ons het volgende bericht](#):

*Duitse regering steunt wel de moslims in Zuid-Oost Azië, maar steekt geen vinger uit om de blanke Boeren in Zuid-Afrika te helpen. Van hen zijn er inmiddels 50 naar Rusland geëmigreerd en 15.000 Boeren hebben asiel aangevraagd in Rusland. Ook de Nederlandse regering is ziende blind en horende doof. Die heeft de Boeren overigens altijd in hun eigen sop laten gaarkoken... Die kregen nooit steun van de VOC en Den Haag! Ook tijdens de 'Boerenoorlogen' zagen de Boeren zich tegenover een overmacht; het Britse leger! Tienduizenden stierven in concentratie-kampen en ook toen deed Den Haag helemaal niets.*

Een lezer uit Zuid Afrika stuurt ons onder andere het volgende (dank!):

*Over jou vraag hoe het hier er aan toe gaat moet ik maar eens heel diep zuchten, en een beetje met mijn lichaam schudden.*

*Het gaat er hier erg aan toe, zelfs hier op het platte land. Twee weken terug is er voor de 5-de*

*keer hier ingebroken. Gewoon op een namiddag. Gelukkig dat mijn zoon thuis was of ik was er misschien niet meer geweest. De inbreker heeft mijn zoon met de waterketel op de kop geslagen. Heel de keuken was vol bloed en glas.*

*Hij is nu getraumatiseerd, gelukkig gaat het beter met hem.*

*Wat links en rechts over de toestand in Zuid Afrika word geschreven is niet overdreven.*

De moraal van het verhaal is duidelijk: ledere minderheid waar dan ook ter wereld die wordt aangevallen of gediscrimineerd kan rekenen op steun vanuit het Westen. Behalve als die minderheid blank (en Christen) is. Dan is het OK om ze uit te moorden, aan te vallen en hun bezittingen af te pakken.

En dan is het natuurlijk heel handig als iedere vorm van genocide op blanke mensen [wordt afgedaan als samenzweringstheorie](#), afkomstig uit de Nazi koker.

Zoals de lezer uit Zuid Afrika schrijft:

*Wij weten niet meer welke kant we moeten opgaan.*

(Morgen volgt het complete verhaal van deze lezer over het leven van een blanke in Zuid Afrika)

Dat is de situatie in Zuid Afrika voor veel boeren en ook niet boeren zoals bovenstaande lezer. Het is voor velen kiezen uit een aantal voor hen kwade opties. Ze willen eigenlijk helemaal niet weg van het land waar hun voorvaderen eeuwenlang hebben geploeterd. Ze willen gewoon blijven en in vrede leven met de rest van de bevolking.

Maar, zoals het er nu voor staat is dat laatste een optie die ze kunnen schrappen.

En [volgens de laatste berichten](#) is de ANC van plan om de komende weken de eerste 139 boerderijen af te pakken van hun eigenaren.

Op dit moment gaat de volgende tweet van het ANC [de wereld rond](#). Een bericht waarin blanke mensen worden uitgemaakt voor moordenaars.