



Eén van de meest spraakmakende en ook ontzagwekkende plekken ter wereld is de Tempelberg in Jeruzalem.

Laat er nu precies op die plek de afgelopen jaren zich een aantal vreemde zaken hebben voorgedaan die verband kunnen houden met CERN of met de buitenaardse Goden.

Voor diegenen die niet weten wat de Tempelberg is [een kleine samenvatting.](#)

*De Tempelberg of de berg Moria, door joden Har ha-Bayit en door moslims Haram al-Sharif genoemd, is een heuvel in het oostelijk deel van de door Israël bezette en geannexeerde oude stad Jeruzalem (in Oost-Jeruzalem), die voor elk van de drie abrahamitische religies (jodendom, christendom en islam) van groot belang is. De Haram es-Sharif wordt beheerd door een islamitische waqf, een religieuze stichting.*

*De bovenzijde van de berg is onder Herodes de Grote vlak gemaakt en vormt een plein met een oppervlakte van ongeveer 15 hectare. Midden op dit tempelplein staat de Rotskoepel, en aan de zuidzijde de Al-Aqsamoskee, gebouwd door de Omajjaden. Tevens bevinden zich hier meerdere islamitische bouwwerken, waaronder de Dome of the Chain, de Kettingkoepel.*

*De Westmuur (ook wel Klaagmuur genoemd) is een gedeelte van de westelijke muur dat het plateau omringt onder het niveau van het tempelplein en vormt mede het fundament waarop de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee staan. Vanaf het plein aan de Westmuur, waar tot 1967 de Marokkaanse wijk lag, loopt nu de houten Mughrabibrug omhoog, vanwaar men via de Mughrabipoort toegang heeft tot het tempelplein. Voor niet-moslims is dit de enige manier om de Tempelberg te bereiken.*

Vorig jaar bezocht een vrouw deze Tempelberg en zij zag een paar merkwaardige dingen in de lucht en niet alleen dat, ze kreeg er ook een heel akelig gevoel bij.

Ze maakte een aantal foto's en zegt dat ze niet alleen een soort vreemde cirkelvormige wolk ontdekte, maar ook drie verschillende zonnen zag.