



Wanneer je serieus van plan bent om een terroristische organisatie aan te pakken dan zorg je als eerste ervoor dat ze geen inkomsten meer hebben.

Dat gebeurt niet en sterker nog, misschien rijd jij wel rond in een auto gevuld met benzine waarvan de herkomst te herleiden is naar een ISIS oliebron.

Na de aanslagen in Parijs is de wereld in de ban van ISIS. In principe kun je in Europa zo'n terrorist met een machinepistool of een bomgordel op iedere willekeurige plek tegen het lijf lopen en het maakt niet uit wat je wel of niet denkt, maar het leven is toch iets anders geworden.

Er heerst toch een soort collectieve angst, terwijl iedereen zijn uiterste best doet om net te doen alsof dat er niet is, maar wanneer je ergens naartoe gaat waar zich veel mensen bevinden dan speelt dat toch onwillekeurig door je hoofd.

Kortom, de wereld en zeker Europa is in de greep van het monster ISIS. Bij dat alles stelt helemaal niemand in mainstream-land de meest simpele vraag van allemaal: Hoe kan het dat ISIS nooit geldgebrek heeft? Waar halen ze al dat geld vandaan dat nodig is om hun bestaan en buitenlandse operaties te financieren?

Het antwoord op die vraag is eenvoudig en door ons al meerdere keren benoemd: olie.