



In het westen en zuidwesten van Engeland vindt de laatste weken een golf van UFO waarnemingen plaats.

Zodanig zelfs dat de Engelse Express zich afvraagt of we in het gebied waar veel graancirkels verschijnen te maken hebben met een buitenaardse invasie.

Het midden en zuiden van Engeland is natuurlijk zo langzamerhand beroemd vanwege de vele graancirkels die daar in de zomermaanden verschijnen.

Toeval of niet, de laatste weken is er in datzelfde gebied een behoorlijke toename waar te nemen van UFO meldingen.

Er zijn daar eigenlijk twee soorten UFO's die men in dat gebied waarneemt. De ene is een vrij kleine ronde, vaak een orb genoemd, en de andere is de klassieke retro UFO, zoals veel mensen die associëren met de vliegende schotel.

Een mooi voorbeeld van een dergelijke opname uit dat gebied, in dit geval het graafschap Dorset, is de volgende foto die is [genomen op 14 november 2004.](#)