



De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de VVD dus, raadt ons al jaren aan om alsjeblieft een beetje normaal te doen. Was getekend, de leider van een partij met het woordje 'Vrijheid' in haar naam.

Tevens iemand die al bijna 9 jaar onze 'grote leider' is, premier dus.

Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor "opposite the editorial page" en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

Vandaag een volgende aflevering in de serie geschreven door Michiel – www.roest-in-goud.nl

—

NORMAAL DOEN: ALLE GEKHEID OP EEN STOKJE?

Geschreven door Michiel – www.roest-in-goud.nl

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de VVD dus, raadt ons al jaren aan om alsjeblieft een beetje normaal te doen. Was getekend, de leider van een partij met het woordje 'Vrijheid' in haar naam.

Tevens iemand die al bijna 9 jaar onze 'grote leider' is, premier dus.

Hoewel dit zelfs zuiver absurdisme overtreft, kennen we ook nog meneer Balkenende die voorafgaand aan het Rutte-tijdperk de rol van grote leider van ons land claimde. Meer dan 8 jaar zette hij zijn speerpunt van normen, en af en toe ook wat waarden als het zo uitkwam, 'voor' ons in.

Spijtige constatering: als je nu 17 jaar oud bent, heb je niets anders meegemaakt qua politiek leiderschap dan deze twee fantastische heren.

Balkenende en Rutte zijn namelijk eensgezind: het is normaal dat politici het volk door middel van 'normen' vertelt wat wij zoal wel en ook vooral niet moeten doen. De heren zijn blijkbaar alwetend; een nieuwe vorm van religie geboren?

Nederland is echter een land waar de wet de begrenzende factor is. Dus niet de denkwijze van een of andere omhoog gevallen politicus die het nodig acht leefregels te propageren. Dat laatste is totaal ongepast en bovendien destructief.

Diversiteit uitroeien: dat is wat er zo werkelijk gebeurt. Mocht je toevallig niet in 'de lijn der verwachtingen' passen, dan wordt het er zo niet beter op. In Nederland hebben wij bijvoorbeeld 'outcasts': de mensen die niet normaal doen. Lijkt me vrij normaal. Toch?

Je kunt heden ten dage gerust als Nederlandse man proberen om een jurk op werk te dragen, en het zal je tijd wel duren. Mocht het dan blijven bij 'geïnteresseerde' blikken en opmerkingen als 'ja, het is wel een beetje apart...', dan mag je van geluk spreken. Of eigenlijk heb je dan zo goed als letterlijk de loterij gewonnen. In ons o zo vrije land.

Maar gelukkig staan we vooralsnog in ieder geval nog wel te boek als een vrij land. Legale hoeren en lekker veel coffeeshops. Als je je nu nog niet vrij voelt, dan ben je gewoon onmogelijk!

En daarmee laat ook het woord absurdisme ons inmiddels volledig in de steek en kunnen we beter spreken van gekte. Of dwaasheid, zothed, kolder, verstandsverbijstering en krankzinnigheid: net wat je liever hebt, voel je alsjeblieft vrij.

Gelukkig wordt 'Normaal. Doen' in ieder geval wel duidelijk uitgelegd en gecommuniceerd.

Doe s ff normaal joh! ['Je gaat toch ook niet zomaar je zakje patat op straat gooien!'](#), was getekend de huidige leider van ons land. Maar Mr Rutte zou ook graag 'raddraaiers' ["liefst persoonlijk in elkaar slaan"](#).

Bestond er hier niet zoiets als 'trias politica'? Met het oog op scheiding der machten? Alhoewel de wet bindend is, vindt onze grote leider het blijkbaar normaal om publiekelijk tegengestelde intenties uit te spreken. Als hij ons adviseert om toch vooral een beetje 'Normaal te Doen', kunnen we er dan vanuit gaan dat ie als leider zelf het voortouw neemt?

Met 'gekke' komen we er ook niet meer denk ik en nu schieten woorden dus tekort, maar misschien helpt 'van de pot gerukt' nog een beetje.

En wie worden er in de praktijk steeds weer voor gek verklaard? Iedereen die ervoor kiest om niet alle (ongeschreven) regels van onze cultuur te volgen.

Zo is er dus een sfeer gecreëerd van uitsluiting onder het mom van vrijheid.

Maar leve Nederland natuurlijk!