



Het naar buiten komen van de waarheid over wat er is gebeurd in de Oekraïne en met vlucht MH17 is niet meer te stuiten en dus besluit de mainstream media met nog heftigere en bizarre propaganda te komen.

Een internationale excuusbrief gericht aan Vladimir Poetin zou door hem zelf geschreven zijn en op een speciale website geplaatst.

Er zijn wereldwijd meer en meer mensen die inzien welke vieze spelletjes er door onze leiders worden gespeeld. Ook nu met betrekking tot Rusland en dan met name Vladimir Poetin.

We hebben in Nederland al een initiatief gezien waarbij een [open excuusbrief werd geschreven](#) naar Poetin voor de manier waarop deze door onze overheden wordt gedemoniseerd.

Er is nu ook een internationale excuusbrief verschenen op een website die heet [dearputin.com](#).

Het is een behoorlijk uitgebreide en gedetailleerde excuusbrief en is gebaseerd op een door Laura Knight-Jadczyk [geschreven artikel](#) op de website Sott Net. Er zijn inmiddels vertalingen gemaakt van die brief in verschillende talen, [waaronder Nederlands](#), en de handtekeningen ter ondertekening van deze brief stromen binnen. De teller gaat op dit moment al aardig richting 40.000

De inhoud van de brief is niet mis te verstaan en het beschrijft Poetin als een zeer bekwaam politicus die erin is geslaagd om Rusland niet mee te laten sleuren in een nucleaire oorlog.

Daarnaast zet de brief een aantal zaken recht zoals Poetin die wordt geportretteerd als een agressieve landveroveraar, terwijl het omgekeerde waar is. Ook over de [neergeschoten vlucht MH17 van Malaysia Airlines](#) is de brief meer dan duidelijk. Alle bewijs wijst in de richting dat het vliegtuig is neergeschoten door het leger van de Oekraïne (wat wordt gefinancierd en [bestuurd door het Westen](#))

Dan volgt een staaltje propaganda van de ergste soort. In dit geval via ABC News die via hun [Spaanstalige website](#) een artikel publiceert waarin ze doodleuk mededelen dat Poetin vindt dat de bevolking van het Westen hem excuses moet aanbieden en daarom zelf deze website heeft geopend waarbij mensen dit excuus kunnen ondertekenen.

Volgens een lezeres (dank!) die ons attendeerde op valse beschuldiging aan Poetin's adres, publiceren ook websites als [de Huffington Post dergelijke berichten](#) . Via de bronlink is terug te lezen hoe dit wordt weerlegd.

Het is natuurlijk een zielige poging om hoe dan ook de waarheid voor het publiek verborgen te houden, maar het toont ook hoe wanhopig de gevestigde orde begint te worden.

Waar het bij 9/11 jaren duurde voordat de waarheid naar buiten kwam, zo is dat bij vlucht MH17 en de werkelijke situatie in de Oekraïne een stuk sneller gegaan.

Als een niet te stoppen olievlek begint de boodschap zich te verspreiden en voelt de bevolking in toenemende mate instinctief aan dat ze worden voorgelogen door hun overheden.

Om voorlopig het deksel op de doofpot te kunnen houden, kun je dan de komende tijd ook steeds waanzinnigere acties van de mainstream media verwachten. Beweren dat Poetin zelf deze excuusbrief schreef, is daar een voorbeeld van.

Het zal niet baten want we leven nu in een tijd dat alle waarheid onherroepelijk boven tafel zal komen.

Informeel mensen om je heen, deel deze informatie waar mogelijk en help mee te zorgen dat de psychopaten geen Derde Wereldoorlog zullen ontketenen.

Bron:

[Sott Net](#)