



Het maakt helemaal niet uit of je nu gelooft dat Epstein zelfmoord heeft gepleegd of niet.

In alle gevallen wordt pijnlijk duidelijk dat een overheid er simpelweg niet is om burgers te beschermen, maar die service wel biedt als het gaat over de criminele elite.

Dat we in een wereld leven waarin de meeste mensen nog gewoon in sprookjes geloven is duidelijk. Als dat niet zo was, dan zou er geen mens geloven dat Jeffrey Epstein zelfmoord heeft gepleegd en dat zijn er toch heel wat. Dat zijn al die mensen die elkaar verzekeren dat ze echt niet in complottheorieën geloven.

Als we even kijken naar de omstandigheden rondom “zijn dood” in de gevangenis.

Van de twee mensen die Epstein moesten bewaken, [was er één geen officiële gevangenvaarder](#). Het schijnt dat er een dusdanig tekort is aan gevangenvaarders, dat men nu administratief personeel inzet en zelfs onderwijzers.

Het toeval wil [dat beide gevangenisvaarders](#), van wie er één dus niet officieel was, tegelijkertijd in slaap vallen, waardoor ze Epstein de perfecte mogelijkheid bieden om zelfmoord te plegen.

Ze hadden hem iedere 30 minuten moeten controleren, maar dit werd pas na drie uur gedaan omdat ze helaas beiden op hetzelfde moment in slaap waren gevallen. Shit happens, nietwaar?

De logboeken waarin wordt bijgehouden wanneer hij is gecontroleerd [zijn vervalst](#) door diezelfde gevangenvaarders om zo aan te tonen dat ze hem wel iedere 30 minuten hadden gecontroleerd. Dit is, althans volgens mainstream medi, het grote complot.

Alle belangrijke personen binnen de gevangenis hebben de Amerikaanse justitie laten weten dat ze [niet zullen meewerken](#) aan een onderzoek naar aanleiding van “de dood” van Epstein.

Een week voor zijn “dood” werd Epstein [uit het zogenaamde suicide watch](#) programma gehaald. Dit ondanks dat een eerdere poging wel als zodanig werd geclassificeerd.

Op 23 juli werd Epstein half bewusteloos aangetroffen in zijn cel met de nodige verwondingen

in de nek. Zijn celmaat, de beruchte gangster, viervoudig moordenaar en voormalig politieman Nicholas Tartaglione, werd gearresteerd. Echter, de dag voordat Epstein "dood" zou zijn aangetroffen in zijn cel werd Tartaglione vrijgesproken van een aanval op Epstein en werd het incident dus ineens een poging tot zelfmoord. Dit dan uiteraard in het bijzijn dan van zijn celmaat Tartaglione, hetgeen als uiterst knap kan worden bestempeld.

Eveneens de dag voor zijn "dood" [werd de celmaat van Epstein weggehaald](#), waardoor hij moederziel alleen in de cel aanwezig was, niet langer onder suicide watch stond en de twee gevangenenbewaarders van wie er één niet officieel was, toevallig beiden tegelijk in slaap waren gevallen.

En alsof dat nog niet genoeg pech was, was er ook een probleem met de camera's, want er zijn geen beelden beschikbaar.

Gelukkig voor Epstein [stond er nog een stapelbed](#) in de cel omdat hij tot een dag ervoor nog een celmaat had gehad, waardoor hij in staat was om zichzelf met een papieren beddenlaken op miraculeuze wijze aan dit stapelbed op te hangen.

Twee dagen voor zijn "dood" [tekent Epstein een nieuw testament](#), waarbij zijn fortuin wordt nagelaten aan een trust, beheerd door [een advocaat en een goede zakenvriend](#) (beiden waarschijnlijk Mossad), waardoor alle slachtoffers die er vanuit gingen dat ze via civiele procedures nog schade konden verhalen op Epstein, met lege handen staan. Het voeren van rechtszaken door slachtoffers heeft dan ook geen enkele zin meer, want er valt totaal niets meer te halen. Welk een wonderlijk toeval speelt hier weer een rol.

Mike Krieger van [Liberty Blitzkrieg](#) schrijft het volgende:

Als je na alles wat hierboven staat nog steeds gelooft dat Epstein zelfmoord pleegde, dan is dat prima. Alles is mogelijk, maar het maakt helemaal niet uit. Zelfs als het totale incompetentie geweest zou zijn waardoor een dergelijke zelfmoord mogelijk was, dan nog demonstreert dit zonder enige twijfel dat de overheid niet in staat is om burgers te beschermen. Of ze willen dit niet.

De zaken waarvoor Epstein terecht moest staan zijn meer dan ernstig: het systematisch en georganiseerd exploiteren, trafficken en seksueel misbruiken van kinderen. Dit heeft tientallen jaren ongestoord doorgang kunnen vinden en de overheid is niet in staat om het publiek tegen dat soort praktijken te beschermen. Dan wordt de dader (één van de daders) eindelijk gearresteerd en zal de man verantwoording moeten afleggen en wederom is de overheid niet in staat om te zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, want de dader glipt hen, op wat voor manier dan ook, door de vingers.

Al met al betekent dit dat een overheid op geen enkele manier te vertrouwen is. Hetgeen dan ook weer betekent dat wanneer ze met allerlei maatregelen komen die jou je vrijheden ontnemt om "je te beschermen", dat een enorm bullshit verhaal is.

De overheid is er niet om ons te beschermen, ons te redden of het uitdelen van gerechtigheid. In plaats daarvan is het er om de elite te beschermen en haar belangen te behartigen.

Dat is dan ook [iets dat wij al heel lang schrijven](#) . En wie weet, misschien zorgt Epstein er voor dat er nu toch weer wat meer mensen wakker worden.