



Wij bevinden ons nu in de periode die vergelijkbaar is met die in 2003, vlak voordat op basis van [grote leugens](#) Irak werd aangevallen.

In het diepste geheim worden door Amerika, Israël en Saoedi Arabië voorbereidingen getroffen voor de aanval die een einde moet maken aan het bewind van de ayatollahs.

Mensen die maandagochtend de gedrukte versie van de Telegraaf open sloegen, konden niet om een groot artikel van Midden Oosten correspondent Ralph Dekkers heen.

Als er ooit een stuk propaganda is geschreven dat associaties oproept met de situatie van vlak voor de oorlog met Irak, dan was dit het wel. Iran wordt in dat stuk afgeschilderd als een afgrijselijke boeman die ongetwijfeld binnen de kortste keren kernwapens gaat maken en voor chaos gaat zorgen in het Midden Oosten.

Net zoals de massavernietigingswapens van Irak nooit bestonden, zo wordt Iran nu afgeschilderd als het land dat erop gebrand is kernwapens te ontwikkelen en een enorme bedreiging zou vormen voor, uiteraard, Israël.

Opeens zie je ook overal [verhalen verschijnen](#) van Iraanse terroristen met bommen en granaten, kortom de voorbereidingen voor de rechtvaardiging voor een aanval op Iran zijn in volle gang.

Het volgende is wat de voormalig Amerikaanse presidentskandidaat [Ron Paul schrijft](#):

Ik krijg datzelfde Irak déjà vu gevoel weer, alleen dit keer met betrekking tot Iran.

Je kunt je de opbouw naar die Amerikaanse agressieoorlog nog wel herinneren: Massavernietigingswapens. Paddenstoelwolken. Kaarten en tekeningen. Een preventieve oorlog.

De anti Irak propaganda vanuit officiële Amerikaanse kanalen was overweldigend, zo erg dat tegen de tijd dat ze begonnen met hun agressieoorlog tegen Irak, de meeste Amerikanen hadden geaccepteerd dat Amerika een onschuldig slachtoffer was die dreigde te bezwijken onder een vernietigende kernaanval door Saddam Hoessein en dat de Amerikaanse overheid een enorme militaire aanval moest uitvoeren in Irak om Amerika te verdedigen.

Natuurlijk bleek later dat de propaganda volledig nep was. Er waren geen massavernietigingswapens en als die er al geweest zouden zijn, dan zou het laatste wat Irak zou doen, deze gebruiken tegen het militair machtigste land ter wereld. De complete propagandaoorlog was opgezet om de Amerikaanse bevolking aan boord te krijgen van een agressieve oorlog, waarbij ze niet teveel vragen zouden stellen.

De volgende tweet is verstuurd door president Trump: