



Het lijkt een tijd lang heel rustig te zijn geweest op de financiële markten, maar schijn bedriegt.

Er zijn talloze tekenen die erop wijzen dat we heel dichtbij een volgende grote wereldwijde financiële crisis zijn aanbeland.

Op dit moment [speelt de Italiaanse crisis](#) behoorlijk in de financiële markten, maar daarnaast zijn er nog veel meer tekenen die erop wijzen dat [zij die de controle hebben over ons geld](#), wel eens besloten kunnen hebben dat het nu tijd is geworden om de markt echt te laten klappen.

We stonden enkele jaren geleden ook op dat punt en toen gebeurde er iets waardoor de markt, die eigenlijk op dat moment compleet in elkaar had moeten zakken, als op commando weer omhoog veerde.

Dat was in begin 2016 en wij schreven [daar toen een artikel over](#) met bewijs dat de enige reden dat de markt toen niet compleet implodeerde te wijten was aan grootscheepse manipulatie van de centrale banken.

*Begin dit jaar begon het bij veel mensen eindelijk in te zinken dat de wereldeconomie eigenlijk een grote puinhoop is en dat de complete wereldhandel zo goed als stil was komen te liggen.*

*Het gevolg was dat de aandelenmarkten wereldwijd begin dit jaar begonnen te kelderen. Echter, dit was nog niet het moment waarop deze mogen instorten en [dus werd er ingegrepen](#).*

*Op 11 februari bereikten de markten een voorlopig dieptepunt in een val waarbij het einde, gezien de economische omstandigheden, nog lang niet in zicht was.*

*Er is niet veel openbaar bij de Federal Reserve in Amerika, maar de agenda hun voorzitter, de onder [mind control staande](#) Janet Yellen, is dat wel.*

*Wanneer je die bekijkt, zie je dat ze op 11 februari 's morgens om elf uur belt met Mark Carney, De Rothschild lakei en hoofd van de Bank of England, en dat ze dat een dag later doet [met de Jezuïet Mario Draghi](#) en hoofd van de ECB in Europa.*

Dat wat wij toen schreven klopte, blijkt uit het volgende onderstaande plaatje.

Om toen de markt weer kunstmatig op te krikken is de Rothschild mafia via twee van hun voertuigen, de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan, begonnen met het als een gek bijdrukken van geld (quantitative easing). Dat wil zeggen, het maken van geld uit gebakken lucht, simpelweg door het drukken op een knop en hé, daar staat weer een miljard.

De markten zijn letterlijk overspoeld met “goedkoop geld”, waardoor landen en zombiebedrijven die allang hoog en breed failliet hadden moeten zijn toch weer aan geld kunnen komen om nog een tijdje verder te draaien.

Waar de rode pijlen staan, was het moment dat wij ons artikel schreven en de betreffende centrale banken in record tempo verder gingen met het drukken van geld.