



Bij de recente [bezetting van een overheidsgebouw](#) door woedende burgers in het Amerikaanse Oregon bleek eens te meer dat de overheid er mafiapraktijken op na houdt.

Niet dat dit iets nieuws is voor de Amerikaanse overheid want naast diefstal van land is het voor hen ook geen enkel bezwaar onschuldige mensen veertig jaar lang op te sluiten.

Update van onze trouwe lezer Martin (dank!): 17 februari 2019

De man die sinds 1977 onschuldig vast zit in inmiddels verschillende Amerikaanse gevangenissen.

42 jaar zit de man vast en heeft hiermee de dubieuze titel verworven de Amerikaanse Nelson Mandela te zijn.

Met dit verschil dat Nelson Mandela 27 jaar onschuldig vast zat, maar vrij kwam, Nobelprijzen kreeg en uiteindelijk president van Zuid Afrika werd.

Eerst nadat de Amerikaanse overheid Leonard telkens naar andere gevangenissen stuurde werd hij in 2009 door medegevangenen brutaal in elkaar geslagen.

Na zijn herstel werd er wéér veel heen en weer gesleurd met de toen 64 jarige man. Sinds 2011 zit hij in het : Federal Correctional Complex Coleman Florida.

Hij zit daar tussen terroristen (30 jaar), moordenaars (25-35 jaar), vrouwenverkrachters (15-25 Jaar) twee keer levenslang uit voor 2 moorden waarvan bewezen zijn dat Leonard ze niet gepleegd heeft.

De Amerikaanse overheid weet dit, maar doet er niets aan.

Of Leonard Peltier ooit de Nobelprijs zal krijgen.....of hij ooit president van Amerika wordt.....de vraag is of deze onschuldige man ooit nog bij leven vrij komt !!!

Contact met Leonard Peltier is mogelijk via : Federal Correctional Complex Coleman Florida
846 NE 54TH Terrace Sumterville, FL 33521

Tav Leonard Peltier (nummer 89637-132)

Human rights for Indian people

PS : Houd er rekening mee dat de Amerikaanse overheid jou brieven aan Leonard en Leonards antwoord brieven aan jou meeleeft.

Amerika, het land van ongekende mogelijkheden waar éénieder gelijk is, behalve als je een Indiaan, Mexicaan of een Neger bent.

Origineel artikel: 13 januari 2016

Het onderstaande verhaal over Leonard Peltier, de man die inmiddels al zo'n veertig jaar onschuldig zit opgesloten is, is geschreven door Martin uit Alkmaar (dank!), een trouwe lezer die persoonlijk contact heeft gehad met deze bijzondere Indiaan, slachtoffer van de mafiapraktijken van de Amerikaanse overheid:

In 1977 vind er op het hoogste justitiële niveau een zitting plaats tussen de Amerikaanse overheid tegen Leonard Peltier, dan 33 jaar oud.

Leonard werd schuldig bevonden aan de moord cq het doodschieten van 2 FBI agenten tijdens de conflicten op het "Pine Ridge Indian Reservaat" in 1975.

Conflicten die hun oorsprong natuurlijk vinden in het verleden toen de Amerikaanse overheid Indianen hun land afpakten, hele stammen tot op de laatste man afslachtten en hun cultuur en manier van leven tot op de grond aan toe afbraken.

Om e.e.a. te begrijpen dienen we daarvoor terug te gaan naar 17 september 1851.

Op deze dag werd er in Fort Laramie een verdrag ondertekend door de Amerikaanse overheid en verschillende indiaanse stammen waarin duidelijk werd wat de leefgebieden van de indianen zouden worden en afspraken waar er gejaagd kon worden. Ook werd in dit verdrag vastgesteld dat de heilige "Black Hills" voor eeuwig indiaans gebied zouden zijn en blijven. Er werden bedragen afgesproken m.b.t. de "Oregon Trail" een route waarover kolonisten trokken, de indianen zouden 50.000 dollar krijgen hiervoor voor de komende 50 jaar.